

Penitentie van pastoor Poell aan d'n Antichrist

Achtergrondgeschiedenis: Rond 1900 richtte Pírke Slits een alternatieve boerenbond op in Gemert. Hij had zijn lidmaatschap opgezegd van de plaatselijke NCB-afdeling omdat er in strijd met de statuten familieleden in het bestuur zaten. Pírke vroeg voor zijn nieuwe vereniging aan de pastoor (Van Beek 1880-1915) een geestelijk adviseur, maar de pastoor weigerde aan die wens te voldoen. Eén katholieke boerenbond voor Gemert vond de pastoor genoeg. Toen Peerke zijn vereniging toch doorzette gold die vereniging in de ogen van de pastoor en de goegemeente als een anti-christelijke club. Maar Peerke liet zich niet kennen. In de Gemertsche

Courant van 1 januari 1912 plaatste hij een advertentie met de tekst "Zalig Nieuwjaar van d'n antichrist", en hij pachtte voor zijn gezin een bank voorin de kerk. Z'n hele leven behield hij de bijnaam van 'd'n Antichrist' maar hij droeg die met ere.

In 1915 kreeg Gemert 'n nieuwe pastoor in de persoon van Lambert Poell die gold als bruggenbouwer en sociaal voorman.

Op de reünie van de familie Corstens gehouden op 12 november 2011 vertelde de 94-jarige Annie Vermeer-Corstens (1917) de volgende anekdote: *"Het moet zijn geweest in het begin van de jaren dertig. Onze pap (Henri Corstens) was wethouder in Gemert. Pírke Slits, bijgenaamd d'n Antichrist en partijgenoot van onze pap in de gemeenteraad, kwam met een brede glimlach uit de parochiekerk. Onze pap zag 'm en vroeg waarom hij zo'n lol had. Pírke vertelde toen dat hij had gebiecht bij pastoor Poell en dat hij "as pínnetènsie van Poelekes tiejn Onzevād-ders èn tiejn Weesgegroeitjes moes bidde vür de kattelijke Gímmerse vereenegingen..."*



Pírke Slits op het kasteel bij overste Strik (1943).