

# ‘Ze deden héél Gemert de bōks óp!’

(door Ad Otten)

In Gemerts Woordenboek lees ik als verklaring voor *lemes de bōks ópdoen*: *lemand overtreffen*. Maar nergens lees ik wat de zusters deden van de Nazareth Bewaarschool. Zij deden heel Gemert letterlijk de bōks óp. Kákskool gold niet voor niets als de spotnaam voor de vroegere bewaarschool.

In het boekje ‘Een Gemerts Eeuwfeest’ (1948) schrijft pater Loffeld op de laatste pagina over het nonnenkerkhof en haalt dan verschillende zusters aan die voor de Gemertse gemeenschap zeer verdienstelijk zijn geweest. Hij schrijft “*Daar rusten ook de nog welbekende Zusters Martina en Anselma, die duizenden jongens en meisjes in de*

*bewaarschool hebben zoet gehouden en hun ongemerkt de eerste pasjes hebben leren zetten op de weg naar de hemel...*”

Dat de beide zusters heel Gemert ook de bōks ópdeden werd er in het memorieboekje van toen nog niet bijgeschreven. Dat was immers niet passend. Maar nu noemen we dat een dichterlijke vrijheid of ‘met humor terugkijken’. En... het doet absoluut niets af aan de verdienste van de hier aangehaalde zusters van de Bewaarschool van Nazareth.



*De bewaarschool van Nazareth in 1915 met links zuster Anselma. (Foto Beeldbank Heemkundekring De Kommanderij Gemert, nr. hkk02965)*