

Een kunstenaar van naam

Bij dit bord rijd je vanaf de Koksedijk de Pandelaar in. Het is in deze straat waar honderd jaar geleden de kunstenaar Jan van Gemert is geboren. Zijn geboortehuis – een rijtjeshuis dat *D'n Aojversnéest* heette – staat er niet meer. Een oioevaarsnest op de schoorsteen van het woonhuis dat er later is gebouwd, herinnert aan de naam. Als je Gemert binnenrijdt stond het huisje van de Van Gemerts rechts van de weg waar nu een verkeerssluis ligt. Ik herinner het me nog uit mijn jeugd als een vervallen pandje, pal tegen de straat, dat was volgeplakt met affiches. Het huisje stond in die tijd buiten de bebouwde kom. Lang nadat het in de jaren zestig gesloopt is, is het kombord verplaatst van een plek ter hoogte van Den Elding naar waar het nu staat bij Aardbeienhof. Hoewel Jan van Gemert als kunstenaar nooit wereldberoemd is geworden, heeft hij dusdanige verdiensten dat er plannen zijn om een straat naar hem te vernoemen. Leuk, maar Jan van Gemert is al een kunstenaar van naam. Zelfs Rembrandt kan niet zeggen dat er een heel dorp naar hem is genoemd.

