

## Hij legt het hoofd niet in de schoot

Zou Sint-Dionysius eigenlijk toeschouwer zijn bij alle evenementen die op het Ridderplein plaatsvinden? Ik weet niet hoe dat werkt bij iemand die zijn hoofd niet op zijn romp maar onder zijn arm draagt. Hij zou best eens alles kunnen zien. Iemand die volgens de legende na zijn onthoofding in Parijs zijn hoofd oppakt om er mee weg te kuieren, mag je tot alles in staat achten.

Dionysius, alias de Heilige Losbol, zal als patroonheilige van de kermis vast en zeker van een feestje houden. Als hij al geen toeschouwer is, is hij in elk geval wel deelnemer, zoals deze foto toont. Hij is zo te zien niet te beroerd om tijdens de Jaarmarkt in september de jas vast te houden van een gast die even naar het toilet moet. En als ik me niet vergis 'hêt-ie 'm ok gaer'. Een kelk is niet genoeg om zijn dorst te lessen. Het extra glaasje erbovenop is ook al leeg.

De Heilige Losbol lijkt me ondanks zijn handicap geen treurige figuur, die te midden van de feestvreugde snel het hoofd in de schoot legt

