

Het gebeurde te Gemert. Omstreeks negentientien...



DE KERK VAN GEMERT

KERK TE GEMERT.

*Mienzel Groot, ook van Maria
Cato van Nieuw. G. b. J. Facel.*

In het vorige nummer van Gemerts Heem staat op de laatste pagina bijgaande ansichtkaart afgedrukt. Omdat de tekst die op de ansichtkaart staat geschreven zo slecht leesbaar is, drukken we deze opnieuw af, nu echter met de tekst erbij. De ansichtkaart werd verstuurd vanuit Gemert door J.A. Schermijn uit Den Bosch, waarschijnlijk student aan de Latijnse School, aan J.H.C. Schermijn te Winterswijk

De beschreven gebeurtenis was kennelijk voor Leo Renee aanleiding om er in een Gemertse Schets aandacht aan te schenken.

De tekst, zoals op de prentbriefkaart staat geschreven, luidt:

Waarde Hubert! 't Gebeurde hier te Gemert. Voor eenige dagen moest hier iemand begraven worden. In 't liefdehuis alhier nam men abusievelijk een verkeerde kist mede. Van 't liefdehuis ging de begrafenis naar de kerk. Van de kerk naar 't kerkhof. Voor 't nederlaten der kist in 't graf bemerkte de doodgraver dat de kist zoo licht was. Daar kon toch niemand in liggen!

De kist werd geopend en men bemerkte toen eerst, dat er geen lijk aanwezig was. De doode was nog in 't liefdehuis. De begrafenis moet opnieuw plaatsvinden. Overal spreekt men over deze leuke scène. Zoiets gebeurt alleen in Gemert.

Vriendel groeten ook aan Mama Cato en Anij
Uw lfh. br. Jacob.