

PASTOOR POELL EN GEMERT. (1915-1937).

Reeds in 1966 schreef ik een levensbeschrijving van deze uitzonderlijke en onvergetelijke pastoor in "Brabantia". Nu heb ik mij te beperken tot zijn Gemertse tijd. Het moest voor deze vooruitstrevende pastoor wel uiterst moeilijk geweest zijn, om in het oude, behoudzuchtige en toentertijd zo ruziënde Gemert te gaan werken. Hij woeë mij vaak op het schilderij van Daniël in de leeuwkuil, dat zijn broer hem, toen hij pastoor werd, had cadeau gedaan. En dan sprak hij over de moeizame manier, waarop hij te werken had. Gemert was dertig jaren achter, meende hij. Hij hoopte, vòòr zijn heengaan, deze achterstand ingehaald te hebben. Maar ik herinner me nog, hoe de "philosoof" van Esdonk mij eens vroeg: "Wat heeft de pastoor nu weer voor "nijigheid" in de zin?" Hij hield vol, maar het kostte hem moeite. Zijn zeer grote, kinderlijke vroomheid hielp hem er over heen, al herinner ik me, hoe hij ooit onder de lamp een strooibiljet tegen hem stond te lezen, waarin stond, dat alles in Gemert goed zou gaan, als er maar niet ene drijver was. "Dat spijt me", zei hij, "want ze hadden me gezegd, dat ik schapen kreeg, maar blijkbaar zijn het bokken, want die hebben een drijver en geen herder". Bekend bleef, hoe hij reageerde, toen op het "Zulderke"<sup>1)</sup> luidkeels en rumoerig tegen hem geageerd was. Hij schreef in zijn bekende "Kerkklokje" een verhaaltje: De kapelaan had in de Katechismus mooi verteld van Jonas en de walvis, maar Pietje had naar een veugeltje zitten te kijken en had dus niet veel gehoord. De jongen schrok, toen de kapelaan ineens vroeg: En, Pietje, wat kunnen wij daar nou uit leren? Geschrokken kwam er uit: Da ge, da ge niet mot verschrikken, als ze een grote mond opzetten. Gemert begreep de humor van de pastoor. Hij werkte voort: voor zijn zieken! Om zes uur 's morgens toog hij vaak gelaarsd en wel aan om zijn zieken op de minuut af gepland Ons Heer thuis te bezorgen. De kerk ging hem ter harte. Hij hield de scholen trouw bij. Week voor week gaf hij zijn sociale cursus in het Alcoholfrij lokaal. Ja, er werd veel gedronken in Gemert. Hij ageerde daar als echt sociaal werker fel tegen. Hij stelde

(1) Spotnaam voor de Gemertse raadzaal, die op de tweede verdieping van het raadhuis was gelegen.

de allereerste belangstelling in het werk van zijn kape-  
leans, voor wie hij een hartelijk huisvader was en wie hij  
alle kans bood om te werken. Ondanks de vele tegenwerking  
voelde hij ontzettend veel voor Gemert. Dit bleek niet enkel  
uit zijn grote belangstelling voor iedereen, uit zijn zorg  
voor het Witgele Kruis en dergelijke, maar zeer bijzonder  
door zijn grote belangstelling voor de Gemertse historie, -  
door zijn "Gimmerts Lieke", door zijn belangstelling voor  
Gemertse Zegswijzen. Hij leefde heel en al mee. Velen vonden  
hem te slim en te punctueel, maar hij koesterde nooit rancu-  
re en was ontzettend blij, wanneer hij ook iemand, die hem  
tegen had gewerkt, een dienst kon bewijzen. In één ding heeft  
hij zich vergist. Er was hem alles aan gelegen, dat de ruzie  
die Gemert al jaren lang in twee partijen verdeelde, bijge-  
legd zou worden. Dit heeft hij te veel geforceerd en dat  
ging nu eenmaal niet. Maar, alles bijeen was hij voor Gemert  
een recht priester en een man, aan wie Gemert zeer veel te  
danken heeft. "So goet is Got" was zijn spreuk. Uit dat ver-  
trouwen leefde hij. Gemert mag de man, aan wie iemand als  
Prof. Rogier bladzijden wijdde, niet vergeten. De gedenksteen  
in het Gemeentehuis en het carillon mogen helpen, opdat Ge-  
mert hem nooit zal vergeten. Toen hij gestorven was, brachten  
moeders hun kinderen naar zijn graf, opdat de padtoer daar-  
boven voor hen zou liden. Na zijn dood werd hij onvergete-  
lijk.

Tilburg, maart 1973.

Rector Sicking.  
(Oud-kapelaan van Gemert)

#### G E M E R T   T U S S E N   1 9 4 6   E N   1 9 6 8 .

Mij werd gevraagd wat in mijn ambtsperiode (1946-1968) als  
burgemeester zoal tot stand kwam. Een zij het wellicht onvol-  
ledige opsomming laat ik hier volgen.  
Tot stand werd gebracht voor Gemert dorp, met drie r.k.  
parochies en één N.H.gemeente, de na te noemen voorzieningen,  
mede vrucht van werkzaamheden in en voor en ten behoeve van  
de kerkdorpen Handel, Mortel, Elsendorp en Vossenbergh. Daar  
staan overal opkiesplinter nieuwe bebouwingen en behuizingen.  
Grote en kleine woningen, maar kleine woningen het meest. Ver-  
goten we daarbij niet de bedehuizen, de nieuwe kleuterscholen