

VISITATIES VAN KERK EN LATIJNSE SCHOOL TE GEMERT.

"Den 17 july heeft syn hoochw. Gen. gevisiteert de kerke van Gemert welke seer schoon ende de novo gewit gevonden verciert met schoen autaeren, eenen schoenen orgel, 12 groote portraitten der diverse Heijligen gulde leeren in den Choor, schoene Choorkappen, paramenten casuffels volgens inventaris hiervan gemaekt en met gebracht.

Syn hooghw. Gen. heeft ook visiteert de schole van Gemert welke doceert wordt van den Eerw: Heer van Geffen usque ad Poesim inclusive (tot en met de 5de klas) consistierende tegenwoordig 't saemen in 30 studenten."

Bij een visitatie in 1679 klaagt de pastoor, dat zijn kapelaan soms uitgaat zonder te zeggen, waarheen hij gaat.

17 oktober 1692 moet de pastoor vermaand worden om met grotere ijver zijn schaapjes te weiden en beter de zieken te bezoeken.

Als hem onder de ogen wordt gebracht, dat zijn reisjes en bezoeken bij sommigen verdacht zijn, <sup>bevestigd hij,</sup> dat het waar is, dat hij éénmaal of soms tweemaal in de maand de pastoor van Beek heeft opgezocht doch nooit verdachte personen of personen, die te kwader faam bekend staan. Op mijn verzoek, zo schrijft de visitator in zijn rapport beloofde hij in het vervolg ook te willen afzien van zijn bezoeken aan de genoemde pastoor van Beek en aan de anderen.

Bij een visitatie in het jaar 1737 worden op de inventarislijst van de Gemertse kerk o.a. vermeld:

"eene groote silvere Remonstrans, vier seer slechte ende bijna onbruyckbare missalia.

item een goet missale bekleedt met rooden trip ende beschlagen met silver, vereert door den Heere Landcommandeur Wassenaer vromer gedaghtenis".

M. H. J. Pennings.

-----  
Mee Sint Lucij wint den tij

Elken dag nen haneschreij. (St. Lucia is op 13 december.