

Het antwoord van de Heer Landcommandeur luidt als volgt:

Geexamineert en geaprobeert hebbende het verzoeken der Supplianten ten deeze gedaan, accordeerende dezelve het octroij tot het ligten van eene Capitale sommen van Een Duijsent Gulden Hollands, tot het herbouwen van de twee afgebrande huijsen der Latinsche Schoolen, zullende tot Redimeeringe van dit Capital kunnen en moggen gebruikct worden de inkomsten van de vijff beursen thans vacant zijnde tot Onze Revocatie off te andere dispositie, Decretum Aldenbiesen den 26 September 1785.

erat signatum

Reischach Landc.

M.H.J. Pennings.

De Duitse Orde in Duitsland

Dat de Duitse Orde in Duitsland weer contacten legt, bleek onlangs opnieuw, toen Frans Josef Strauss, de Westduitse minister van financiën, werd geïnstalleerd als ridder van deze Orde. De plechtigheid had plaats op 5 mei jl. in de huis-kapel van het seminarie van Regensburg.

Dat de gewezen Bondskanselier, Konrad Adenauer, eveneens ridder van de Duitse Orde was, is de lezers wellicht bekend.

Betrekkingen tussen Deurne en Gemert

In 1737 werd bij een brand te Deurne onder meer de tiendklok vernield. Daar de abdij van Echternach enerzijds en de commandeur van Gemert anderzijds, beiden als heffers van enige clampen tienden te Deurne, deze klok moesten vervangen door een nieuwe, trachtten zij tot overeenstemming te komen over het gewicht. De abt stelde voor: 5000 pond, de commandeur: 3000. Het verschil was dus nogal groot. Toen kwam er een soort Salomonsoordeel: nagaan, hoe zwaar elders de klokken waren. Uiteindelijk kwam men overeen, dat de nieuwe klok 3300 pond zou moeten wegen. Gemert betaalde $\frac{2}{3}$ en Echternach $\frac{1}{3}$ van de kosten. Deurne had weer een klok te verwachten.

(Gegevens uit: "Varia Peellandiae Historiae ex Fontibus" III).