

## GEKLEURDE BOERESERVIEZEN ??

In de Prisma-serie van Het Spectrum verscheen een bijzonder aardig boekje van P.G.Bins met de titel:

Prisma-toeristengids voor Zeeland-Brabant-Limburg.

Uiteraard was de eerste greep naar datgene, wat er over Gemert instond. Anderhalve bladzijde wordt aan Gemert gewijd. Veel bekende zaken, maar ook iets, wat ons volkomen vreemd voorkomt. Er staat namelijk, dat "in de 19-de eeuw de bevolking bestond van de handel in gekleurde boereserviezen".

Wij willen voorshands niet aannemen, dat dit op feiten gebaseerd is. Wel vragen wij ons af, of deze passage in een andere plaatsbeschrijving thuisbehoort of dat er inderdaad sprake is geweest van een dergelijke handel in Gemert, maar dat de intensiteit minder groot was dan in het boek staat aangegeven. Wie zou hierop een antwoord kunnen geven? Overigens.... is het boekje prettig, om te lezen en om te hebben.

De Redactie

## MARIA MAGDALENA

Al is Gemert trots op zijn kapel van Maria Magdalena in de buurtschap Esdonk, men moet zich niet voorstellen, dat dit de enige plaats is geweest, waar deze heilige werd vereerd.

In zijn "Beschrijving van de Zaanlandse Dorpen" zegt A.Loosjes (blz. 136): "Eindelijk wordt 'er in 't jaar 1515 een schoon beeld levensgroot van de H.Maria Magdalena in eene nisse om de muur des torens gesteld, waarvan vergulde stralen uitschoten, hetwelk een schoon vertoon in de kerk gaf en met welk beeld te eren men ook aflat en indulgentie kon winnen".

Voor hen, die zich voor deze zaak bijzonder interesseren, is dit misschien een wegwijzer.

v.d.W.