

Oudheidkundige vergissing I

In Oirschot werd enige tijd geleden een merkwuurde ringwal "ontdekt". In het mededelingenblad van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek werd een bericht geplaatst over deze wal, die uit de bronstijd zou stammen.

Later bleek, dat men hier te doen had met een oud wielerbaantje, dat voor de oorlog als zodanig werd gebruikt. Hiermee kan men lachen, maar verstandiger is het steeds op zijn hoede te zijn, want ook "deskundigen" kunnen de plank mis slaan.

Oudheidkundige vergissing II

Aansluitend op het voorgaande is het volgende verhaal, afkomstig uit ons eigen Gemert en door de betrokkene zelf verteld, wel interessant. Iemand had een aardewerk kruikje gekregen, dat afkomstig heette te zijn van een opgraving. Het geval had een plaats gekregen op de schoorsteen en werd door velen bewonderd en besproken, totdat op een slechte (?) dag het dienstmeisje per ongeluk het kruikje uit haar handen liet vallen. En wat bleek? Het kruikje was door een handig persoon uit de 20-ste eeuw gemaakt met gebruikmaking van een medicijnflesje, dat er ingebouwd zat. Een grapje, maar wel een beetje wrang.

Van Ghemert en Van den Broek

Voor de belangstellenden zij hier even vermeld, dat in een akte uit Den Bosch uit het jaar 1418 voorkomen een Hubrecht van Ghemert en een Gheerlic van Gemert, wellicht inwoners van genoemde stad, waar de naam van Ghemert wel meer voorkwam. In delfde stad vonden we in 1445 febr, 3 een Ghijsbrecht van den Broek, die belast werd met het iken van maten en gewichten. Bestaat er verband met de latere Gemertse brouwers?