

van een ander voertuig of een geleider van dieren daartoe het verlangen kenbaar maakt." Weet iemand van de lezers, wanneer in Gemert de fiets zijn intrede deed en wie de eerste Gemertenaar was, die het waagde zich van dit vervoermiddel te bedienen? Misschien kan iemand van de oudere garde zich dit feit nog herinneren. Inlichtingen graag aan de redactie.

VOLKSGEBRUIKEN EN DORPSGEWOONTEN.

Het lijkt me wel nuttig en interessant enkele woorden te wijden aan de in Gemert bestaande gebruiken op bepaalde dagen van het jaar. De meeste komen ook op andere plaatsen voor, sommige zelfs in het hele land, andere zijn echter specifiek voor Brabant en misschien voor Gemert.

I. NIEUWJAAR.

In vroeger dagen was het niet de gewoonte veel nieuwjaarskaarten te versturen, maar men ging zelf een "zalig nieuwjaar" wensen. Klaarblijkelijk is het woord "zalig" in plaats van "gelukkig" bij katholieken gebruikelijk. Een bijzonderheid hierbij was het "afwinnen". Men probeerde de ander vóór te zijn bij het handje geven. Naaste familie zoals grootouders gingen zeker bezoeken. Dit behoefde echter niet op 1 januari, ook de zondag daarna en volgens sommigen de hele maand was het nog toegestaan. Bepaalde personen zoals "De Paws", voor de oorlog een bekend figuur zag men trouw elk jaar aan de deur verschijnen.

II. DRIEKONINGENDAG.

Dat in Gemert kinderen met een ster langs de deur gaan is vooral de laatste jaren meer in zwang gekomen. Wel is het een oud gebruik, dat hij of zij die bij het kaarten drie koningen in handen krijgt, daarvoor betaald wordt door de andere spelers. Een bekend liedje, dat door rondtrekkende kinderen wordt gezongen, is: "Driekoningen, driekoningen geef me een nieuwe hoed, m'n ouwe is versleten, m'n moeder mag 't niet weten, geef wat, houd wat, het volgend jaar weer wat.

v.d.W.