

paard door de lucht rijdend persoon in de eerste mythen voor. Hoe Sinterklaas aan zijn schimmel komt, is niet exact bekend. De een houdt het op de vermenging van oude legendes, de ander zoekt het meer op godsdienstig terrein en wijst op het boek van de Openbaring, waarin de ruiter op het witte paard vrede brengt en geluk. Opmerkelijk is ook, dat in de saksische delen van ons land witte paarden op schuurdeuren en dakschilden geschilderd werden en er zou een kerkelijk voorschrift zijn, dat pausen en bisschoppen hun gebied op een wit paard moesten binnenrijden, wat o.a. te zien is op een van de schilderijen van Jeroen Bosch.

Al met al heeft Sinterklaas zich door de eeuwen heen weten te handhaven en is hij nog steeds de grote kindervriend.

Het is erg jammer, dat er zo weinig leden aanwezig waren bij deze buitengewoon mooie lezing met prachtige dia's, zodat het bestuur, zoals dhr. Van Schijndel zei, de heer Knippenberg wel nogmaals voor deze lezing zal uitnodigen. Met de mededeling, dat het bestuur helaas had moeten besluiten tot een verhoging van de contributie, welk voorstel in de volgende vergadering aan de orde zal komen, werd deze vergadering besloten.

Het voorstel luidt aldus:

Voor leden, die buiten Gemert wonen en geabonneerd zijn op Brabants Heem, wordt de jaarlijkse contributie f 24,00 ; zonder abonnement op Brabants Heem f 15,00 .

Voor leden, die in Gemert wonen en geabonneerd zijn op Brabants Heem, wordt de jaarlijkse contributie f 19,00 ; zonder abonnement op Brabants Heem f 10,00.

Een tweede lid uit hetzelfde gezin betaalt f 7,00 .

A.Rooderkerken.

Het volgende "straatlied" dateert uit 1896.

GRUWELIJKE MOORD TE GEMERT.

Vrienden, blijft een weinig staan
En hoort hetgeen ik U zal verhalen
Al wat in Gemert is geschied
Zijn wreedheid kende geen palen.
Hij greep zijn vrouw zoo wreedvaardig aan

En heeft haar voor den grond geslaan
Verpletterd haar hoofd, o wreede slag
Zodat zij dood ter aarde lag.

De geburen liepen naar het gerecht
En gingen de zaak verklaren
Al wat die wreedaard heeft gedaan
Hij zal voorwaar zijn lot doorstaan
Want hij die zijnen God verlaat
Hij wordt van iedereen gehaat,
Want voor hem is geen genade meer
En niemand ziet op hem neer.

Zoo bleef dat booswicht nog onnoozel staan
Of dat er niets was voorgevallen
Maar zij bonden hem als een moordenaar
Zijn handen zoo wreed bij elkaar.
Zoo werd hij wreed getransporteerd
Dat booswicht dat zich niet sjeneert
Hij ontkent nog wreed zijn wreede daad
Maar zijn berouw dat komt te laat.

Nu zit hij voor zijn droevig lot
Te treuren in een donker kot
Waar hij zijn straf zal ondergaan
Want niemand hoort zijn klachten aan.
Hij bracht zijn familie in de rouw
En denkt ook niet meer aan zijn vrouw
Die hij zo wreed heeft omgebracht
En zijne kinderen die hij voortbracht.

Vrienden, blijft hier een weinig staan
En wilt hier een exempel nemen
Want hij die zijnen God versmaad
Die kan ook niet in vrede leven.
Doet uw plicht zoals het behoort
Dan wordt u ook van niemand bekoord
Maar voorgedaan en nabedacht
Heeft menigeen in het verdriet gebracht

N.B. Het origineel is aanwezig in de bibliotheek van het
Prov.Genootschap in Den Bosch. M.H.J.P.