

GRAFSCRIFTEN IN DE SINT JANSKERK TE GEMERT.

Enkele honderden jaren geleden zijn in de St. Janskerk van Gemert verschillende personen begraven, zoals dat ook in vele andere kerken gebeurde. Als U b.v. ooit in de St. Janskathedraal in Den Bosch bent geweest, hebt U daar zeker een groot aantal grafzerken gezien.

De grafzerken zijn uit de kerk van Gemert al lang verwijderd, mogelijk bij het vernieuwen van de vloer van het priesterkoor in 1809, toen het hoogaltaar is vernieuwd.

In het kerkarchief van Gemert zijn echter enkele grafschriften bewaard gebleven, die hier volgen.

Recht voor het H. Cruysaltaar staat op eenen zark uithouwen:

"Hier leijt begraven Godert van Warme, Rentmeester tot Gemert, sterft in 't jaer MCCCC ende Liiij, den Xvij dagh in Mey" (= 17 mei 1454)

Deze Godert van Warme of Goert van Wormen, zoals hij zichzelf noemt, was een priester, afkomstig uit het bisdom Luik. Hij was rentmeester van de Duitse Orde in Gemert en vermaakte bij testament op 30 april 1454, ruim 14 dagen voor zijn dood de boerderij "De Armerhoeve" in de Kromstraat alhier aan de kerk van Gemert. Deze boerderij heette toen "Hoeve Ten Broeck"

Voor den hoogen altaer aende rechte zijde staat op eenen zark uithouwen:

"Hier ligt begraven der Eerw. Edler h. Wijnant Eynatten, Com-pthur zu Gemert. A^o 1570 den 25 Maij. bidt Godt voor de seele".

Voor den hoogen Altaer int midden legt eenen zark met dit Epitaphium:

"Hier legt begraven.....Henrick van Eijnatten. Duyts "orden Commanduijrt tot Gemert, sterft A^o XVC ende XLiiij "den Xvij dagh July" (= 17 juli 1544).

Recht voor de hoogen Altaer aende linckerhandt:

"Hier ligt begraven den Eerw. en Edler heer Hendrick van "Holtrop, Duyts Orden Command- tot Gemert. Het jaer en dagh "sijn daerop afgesleten".

Aende lincker zijde vanden hoogen Altaer staat op eenen zark:

D.O.M.

Sta viator

quid velit hoc marmor
attende.

Ambrosius, Baro de Virmont

Ordinis Teutonici

Commendator in Gemert

hic jacet

Oris ambrosia, corporis munditia
genere, prudentia, virtute
perillustris

Catholicae Religionis Defensor

ac Gemertae Restaurator

Pauperum Pater, Pupillorum Tutor,

Vitam terris probavit, fidem coelis.

Daaronder stond het Chronicum:

"LUX fUIT In pago. VIVaX VIRTUte propago

"InDe parIt Veros, tItULos VIRMuntIUS heros. (=1684)

De vertaling luidt aldus: (Kerkklokken Pastoor Poell, jrg. 1, 50)

"Den Allerbesten en Allergrootsten God.

"Sta, wandelaar:geef er acht op, wat dēe marmarsteen wil

"zeggen. Ambrosius, baron van Virmont, Duitsch-Ordens-Kom-

"mandeur te Gemert, ligt hier: door zachtaardigheid van zijn

"woord, door reinheid van lichaam, door afkomst, voorzich-

"tigheid en Deugd doorluchtigst; verdediger van den Katho-

"lieken Godsdienst en hersteller daarvan te Gemert;der ar-

"men vader en der weezen voogd; hij maakte zijn leven vrucht-

"baar voor de aarde, zijn Geloof voor de hemelen".

De vertaling van het Chronicum of jaarschrift:

"Hij was voor 't dorp een licht, van deugd een levend voor-
"beeld.

"Zo won de held Virmont zich 't ware recht op roem".

Verder is in het koor van de kerk begraven de commandeur van Gemert, Ulrich van Hoensbroek, die de vrijheid van Gemert heeft verkwandeld. Hij overleed in Den Haag in 1654.

M.H.J. Pennings.