



De achste prijs:

Er was eens een man in Sphemert
 Die ging naar het Werkkamp in Gemert
 Hij heeft veel geleerd
 En zich dus bekeerd
 Hij fietst elke dag tot het schemert.

Inz. M.A.v.d. Wijst,
 Stellingwerfstr. 55 III, Arnhem.





De vierde prijs:

Een prins in de Commandorije
 bevrijd van zijn grossiersgaleien
 dacht: "Eick wat wils",
 nam bij de Keizer een pils
 en ging zich aan hoemkunde wijen.

Inz. Hevr. H. v. d. Vossenbergr-Roxs,
 Jezuïetenlaan 27, Gemart.