

UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

In "Brabantia" van juli 1966 treffen we een lijst aan van goud- en zilversmeden, die in 's-Hertogenbosch werkten. Hierbij wordt onder meer genoemd een Michel van Gemert. Een geslacht Van Gemert heeft meer dan drie eeuwen lang in Den Bosch edelsmeden voortgebracht.

In "Brabantia" van november 1966 wijdt rector J.J.M. Sicking, oud-kapelaan van Gemert, een beschouwing aan het werk van Pastoor Poell naar aanleiding van het plaatsen van een gedenksteen op 7 mei 1966 in het gemeentehuis van Gemert ter gedachtenis aan Pastoor Poell, die op 7 januari 1937 te Gemert overleed. Het carillon met rondrijdende Teutoonse ridders wordt genoemd en aandacht wordt besteed aan het werk van de vroegere Gemertse pastoor op het gebied van de organisatie van de textielarbeiders en de sociale toestanden van de werknemers.

In het Zaanlands Jaarboek, 1934, vinden wij op blz. 88 en 89 iets vermeld over de Zaanse molen "De Ruyter", wat voor Gemertse molenvrienden interessant kan zijn. Op 20 december 1862 verkoopt Hendrik van Voorst, koopman te Zaandam, als lasthebber van zijn broer Gerardus van Voorst, de meelmolen. De Ruyter met deszelfs omgaande en staande werk of gereedschappen, woonhuis, tuin, erf en verdere aanhorigheden voor f. 6000,- aan Cornelis Prins Simonszoon, koopman te Wormerveer. Speedig daarop werd hij geamoveerd. In 1864 werd het erf, waar de molen gestaan had, verkocht aan de gemeente. Heeft deze molen iets te maken met de molen op de Oude - Straat?

In een tijdschrift, waarvan de naam me ontgaan is, vond ik vermeld, dat op 1 november 1755 in Gemert een aardbeving te voelen was. Deze aardbeving was zo hevig, dat de luchters in de kerk heen en weer zwaaiden.

In het boek "Levende Folklore" van J.H. Kruizinga wordt gesproken over een speciaal gebak in Handel (gemeente Gemert) en wel "Handelse moppen". Wie weet, hoe deze er uit zien?

In hetzelfde boek worden een groot aantal volksgebruiken uit het gehele land genoemd. Ook Gemert heeft een groot aandeel. Verspreid over het hele werk wordt Gemert acht maal vermeld. Het betreffen de volgende onderwerpen:

- Blz. 25: Toffelen, het rijden met karren en het maken van ketelmuziek.
- Blz. 33: Kronen, het versieren van het huis van de bruid met groen.
- Blz. 71: Vastenavond vieren, waarbij men zich verkleedt en op rommelpotten speelt.
- Blz. 118: Verhuizen. Tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren boerenverhuizingen met burenhulp.
- Blz. 129: Optrekken van de schutterij.
- Blz. 155: Zegenen van auto' en motoren in Elsendorp.
- Blz. 189: Optreden van St. Hubertusgilde.
- Blz. 247: Gebruiken van "Handelse moppen" een speciaal Gemerts koekje.

De opsomming van deze gebruiken, al dan niet in het vergeetboek geraakt, dient, om de lezer te attenderen op het bestaan van deze heemkundige studie-objecten. Zij, die belangstelling hebben op dit gebied, vinden hier een aardig onderwerp, om te onderzoeken en zij zullen aan het boek, waaruit een greep werd gedaan, wel plezier beleven. Aan litteratuur over volksgebruiken is in het algemeen geen tekort, maar omdat de gewoonten steeds veranderen, is er steeds weer wat te zien en te horen, op dit terrein.

KORTE NOTITIES

In 1967 verkoopt Peter van Houtert de hoeve Kruisschot te Stiphout aan Michael van Houtert. Hij had de hoeve verkregen van zijn oom Michael van Houtert. De boerderij was leenroerig aan de Raad van Brabant en in gebruik bij Jan Driessen.

Op 25 februari 1697 schenkt Gerard Jacobus Heselaars, kapitein van St. Antonius, aan het gilde f.100,- voor een nieuw vaandel. Voorwaarde: na zijn dood jaarlijks een H.Mis.

1706. Anna van Os schenkt zilveren Agnus Dei aan O.L. Vrouw van Handel.