

o.a. de paren die gingen trouwen vandaar de uitdrukking "onder de gebooi staan".

M.H.J.Pennings

REGLEMENT VOOR DE VORSTER

In het voorgaande artikel wordt gesproken over één van de werkzaamheden van de vorster. Uit een reglement op de functie van vorster van omstreeks het jaar 1700 kunnen we opmaken, wat tot zijn taak werd gerekend.

Hij moest de mensen dagvaarden voor de schepenbank en dan tijdens de rechtzittingen voor de deur op wacht staan en hen die geroepen werden, binnen laten.

Hij moest de bevelen aflazen en ook, zoals we boven zagen, de bekendmakingen. Een andere taak was het waken, als het Allerheiligste werd rondgedragen in of buiten de kerk. Hij moest er op letten, dat er geen ongeregeldheden voorkwamen tijdens de heilige diensten.

Ook moest hij toezien op de sluiting van de café's 's avonds om tien uur.

We lezen verder over het waken tegen landlopers, die de omgeving wel eens onveilig maakten. Ook het toezicht op de peel en het gebruik daarvan viel onder zijn bemoeiingen. Deze taak werd verlicht door de peelmeesters.

De vorster moest tenslotte arrestaties verrichten en zo nodig mensen verbannen door ze over de grens te zetten en de gevangenen bewaken.

Gelukkig was er in Gemert ook een ondervorster als helper. In het reglement staat uitdrukkelijk, dat zij zonder toestemming Gemert niet mochten verlaten.

M.v.d.Wijst

LATIJNSE SCHOOL (sinds 1587)

In een rondschrijven van de Rektor van de Latijnse School aan alle oud-leerlingen wordt onder meer melding gemaakt van een aardige bijzonderheid

in verband met het feit, dat de school indertijd werd overgebracht van de Ruijschenberghstraat naar het Frans Brugske. Hij vermeldt namelijk dat vlak achter het huidige schoolgebouw een terrein ligt van circa 3 H.A., dat in 1587, het jaar, waarin van Ruijsschenbergh de Latijnse School stichtte, ook door de Stichter aan de school was geschonken. De band met het verleden is daardoor behouden.

WEVERSOPSTAND

Wij verwijzen onze lezers naar een interessant artikel over de Weversopstand in Gemert in het jaar 1849 in "Brabants Heem" jaargang XVII nr. 2 (maart-april 1965) van de hand van H.Hens.

WAPENSCHILDEN van de VAN GEMERTS

In de "De Wapens van de Nederlandse Adel" het bekende werk van Rietstap, worden drie families Van Gemert genoemd met het gebied, waar ze hoofdzakelijk voorkwamen en het wapen dat ze voerden. De eerstgenoemde familie is die van de oudstbekende heren van het dorp.

1. Van Gemert tot Gemert: In zwart drie zilveren meerbladen 2 en 1 geplaatste en van elkander afgewende posthoorns, die ter rechterzijde zwart en ter linkerzijde zilver. De mondingen omlaag.
2. Van Gemert (Brabant): In rood 3 palen van vair. Daarbij een gouden schildhoofd beladen met een lopende rode hazewind.
3. Van Gemert (Den Bosch): In rood 3 gouden hanen, 2 en 1 geplaatst.

(alle drie families zijn van uitgestorven en nog niet weer erkende adel)