

geplaagd, bindt aan een van de takken een reepje stof van zijn ondergoed en hij zal terstond genezen. Het is zelfs voldoende als men het een ander laat doen. En nu komt het ongelooflijke: er wordt nog steeds druk gebruik gemaakt van deze genezings-brengende boom, tientallen lapjes wapperen in de takken.

Er bestaat een oud verhaal over de bekering door Sint Willibrordus van de dochter van een inwoner van Heumen, die kort tevoren door de geloofs-verkondiger van de koorts genezen was en daarom haar haarvlechten in de boom hing en hieruit ontstond een bedevaartplaats voor hen die aan de koorts leden.

Een andere sage vertelt van de genezing van Karel de Grote op deze plaats. Hij zou als dank een kapel hebben gesticht.

Hoe het ook zij, tot op de dag van vandaag komen uit alle delen van ons land mensen hier hun lapjes ophangen. In het begin van deze eeuw werden er nog bedevaarten gehouden naar deze plek. De verhalen van mensen die vertellen dat zij bij deze boom baat hadden gevonden, geven anderen weer moed en zo blijft men komen.

In de buurt van de boom en de ruine staat in de zomer een ijscowagen.

Aan hen die de plaats gaan bezoeken met een andere bedoeling dan uit nieuwsgierigheid, tenslotte nog een goede raad: Zorg dat niemand ziet dat er een lapje wordt neergehangen, want de overlevering schrijft voor, dat deze handeling niet door vreemde ogen mag gezien worden.

++++

EEN KAPEL. Op de voorlopige lijst van Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst staat ook het Antoniuskapelletje in de Deel te Gemert, Volgens deze lijst dateert het gebouw uit de 18e eeuw en in 1841 werd een en ander hersteld.

Een vraag aan hen, die er wat over te zeggen hebben: "Moet deze kapel nu echt zo verwaarloosd worden?...."