

En om weer terug te keren naar Gemert, de vraag wie de allereerste fietser was, is nog niet opgelost. Bovengenoemde heer Vs was één van de eersten maar anderen beweren dat de vader van Karel de Fost, Boekeind, reeds in de jaren 1890-1894 een fiets gebruikte.

Waarschijnlijk zijn er nog meer aspiranten voor de titel: Eerste Gemertse Fietser. Mocht u er meer van weten, doe dan mee aan deze ronde van Gemert.

++++

v.d.W.

DE VOORTSE HOEVE

Het is wellicht interessant voor onze lezers het volgende te horen over de Voortse Hoeve aan de Lodderdijk, die momenteel in de belangstelling staat. In het jaar 1719 op de 22ste juni brandde de Voortse Hoeve geheel af. De hoeve wastoen eigendom van de kommanderije. De pachter was Dirk de Goey. Er werd een onderzoek ingesteld naar de oorzaak, maar men kwam alleen tot de conclusie dat er geen tabak was gerookt.

+++++

M.A.v.d.Wijst.

HEBBEN WE REDEN OM FEEST TE VIJFEN?

Zoals men weet wordt dit jaar in Gemert het feit herdacht, dat in 1662, dus 300 jaar geleden, de Duitse Orde het bestuur aan Gemert en de scuveiniteit over dit gebied weer onbetwist in handen kreeg, nadat in de jaren 1648-1662 de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden hierop aanspraak gemaakt hadden. Nu plaatste kort geleden iemand de opmerking, dat dit geen reden was om feest te vieren: de Duitse Orde was immers verdwenen! Hierbij moet men wel bedenken, dat het gebeurde in 1662 zo grote gevolgen had voor Gemert, dat men alle reden heeft voor een feest. Denken we alleen maar aan de Latijnse School. Dit jaar viert deze beroemde instelling het 375 jarig bestaan. Maar een ondeugende vraag: Zou de Latijnse