

## RELAAS VAN EEN BEVERT NAAR HANDEL IN 1906

Rika Gooskens (+)

Op 2 augustus 1896 werd te Stratum geboren Rika Gooskens, de dochter van een wever. Haar veel oudere broer Harrie werkte sedert het eind van de vorige eeuw bij Philips in Eindhoven en was daar jaren lang de persoonlijk assistent van Gerard Philips. Hij werkte zich daar uiteindelijk op tot bedrijfsleider. Dat laatste gegeven is er waarschijnlijk de reden van dat in Philips' Concern Archief de op schrift gestelde "Herinneringen van Rika Gooskens" worden bewaard. In deze memoires werd ook een relaas aangetroffen van een bedevaart van Stratum naar Handel die Rika als elfjarige meemaakte. De letterlijke tekst van Rika, die in 1983 overleed, volgt hierna:

"In 1906 mochten we met een boer uit de buurt mee naar Handel, een bedevaartplaats op vier uur rijden met de huifkar. We legden de helft van de weg te voet af en de andere helft in de kar. De (Stratumse) bedevaart vond altijd plaats op Petrus en Paulus (29 juni - red.) en duurde twee dagen. Het was heel gezellig, mijn drie zusjes en ik kregen voor twee dagen brood mee en ook twee gulden. Daar moesten we ons logies van betalen. We konden slapen bij een groot oud café op de zolder, die alleen bestemd was voor vrouwen en meisjes. Voor één nacht moesten we dertig cent per bed betalen. We namen er twee en we hadden plaats genoeg.

Ons Miet, die zeventien jaar was, had met grote letters onze naam op die bedden geschreven, want er kwam ook nog een grote bedevaarts-

processie uit Valkenswaard, zodat we moesten oppassen dat onze slaappleatsen niet door anderen werd ingepikt. Mijn oudste zuster stopte ons al vroeg in bed; dan waren onze slaappleatsen veilig en bovendien kon ze dan nog wat gaan sjanzen in het dorp, want daar waren veel pelgrims en ze had altijd wel "Anschluss". Toen ze 's avonds laat boven kwam, begon ze nog eens de hele zolder te vermaken met 'r grappen.

De volgende dag moesten we met de processie mee; er werd veel gebeden en gezongen, maar ook onze twee gulden die we mee hadden gekregen waren gauw op. Maar we hadden geluk: Onze Harrie was met zijn nieuwe fiets ook naar Handel gekomen en we kregen van hem nog eens twee gulden. Toen konden we weer van alles kopen aan de kraampjes die daar stonden en voor ons moeder kochten we toen ook maar wat.

Na de middag gingen we weer op huis aan, ook nu deels te voet en deels in de huifkar. Goed moe kwamen we thuis, maar het was fijn geweest! Een bedevaart was in die tijd een echte ontspanning voor de mensen. We hadden veel plezier, maar ondertussen werd er natuurlijk ook veel gebeden voor allerlei trubbels....."



Keskesdijk