



IJZEREN JUBILARIS IN DE DUITSE ORDE

door Ed. Lofffeld

Wat verstaat men in de 800 jaar oude Duitse Orde onder de "pensioengerechtigde" (lees:pensioenverplichte)leeftijd? Wel, begin oktober 1982 werd in Lana (noord-Italië) een Algemeen Kapittel van de Orde gehouden. Daar werd Ildefons Pauler, 79 jaar, als Grootmeester herkozen. Hij is de tiende sinds de verjaging van de Duitse Ridders uit Gemert, einde 18e eeuw.

Het Kapittel herkoos Dr. Marian Tumler als generaal-econoom (beheerder van de financiën); twee weken later werd hij 95 jaar.

Op 17-jarige leeftijd trad hij in als lid van de Orde (1904). In 1910 werd hij priester gewijd. Daarna was hij jarenlang archivaris in het Generaalat van de Orde, aan de Singerstrasse te Wenen. Een van de resultaten was zijn standaardwerk "Der Deutsche Orden im Werden, Wachsen und Wirken", 750 bladzijden. Van 1948 tot 1970 was Tumler Grootmeester; daarna algemeen-econoom. Hij vierde zijn gouden, resp. diamanten priesterfeest in 1960 en 1970. Tien jaar later was hij 70 jaar priester. Bij die gelegenheid wist men kennelijk niet meer met welke edelsteen of welk edelmetaal dit jubileum kon worden aangeduid: het tijdschrift van de Orde noemde hem toen gewoonweg "der eiserne Jubilar".

Maar nu onlangs (21 oktober 1982) bereikte de oud-Grootmeester de leeftijd van 95 jaar. Dit nieuwe jubileum werd herdacht in de kerk van de Orde, Singerstrasse 7, in het centrum van Wenen. Daar droeg de hoogbejaarde als gemijterde Abt een pontifikale hoogmis op; een Weëns kerkkoor verzorgde de gezangen. Na een feestmaal ging Tumler weer aan de arbeid op zijn kantoor in Wenens oudste huis. Hij gaat nu op naar een nieuw, ditmaal koperen jubileum, als generaal-econoom (6 april 1983).

In een ridderlijke Orde leeft een ander ideaal dan dat van de "pensioengerechtigde leeftijd".... Toen ik ruim 20 jaar

geleden te gast was bij de "Duitse Ridders" in Wenen, zei mij een konfrater van de "ijzeren jubilaris": "Man ist Ordensmann, oder man ist es nicht...."

P.S. Volgens de laatste opgave telt de Teutonische Orde 481 leden: 52 priesters, 14 broeders, 8 kandidaten en 407 zusters. Hun achterban wordt gevormd door 460 ere-leden (Familiaren); zij zijn gegroepeerd in 2 Balijen (Oostenrijk en Noord-Italië) en 8 Kommanderijen (Rome, Duitsland, België). Laatstgenoemde Kommanderij "Aldenbiesen" geheten werd onlangs opgericht en omvat een twintigtal ereleden in Hasselt, Brussel, Leuven, Antwerpen, Sint Truiden, enz. Dertig Familiaren telt men nog in verschillende landen van Amerika, Europa, Afrika en in Canada.

