

deeg moest circa drie weken liggen om te "besterven" zoals dat ook gebeurt met speculaasdeeg. De platen, waarop de moppen gebakken werden, moesten flink vet met boter ingesmeerd worden, omdat de deeg moest "uitlopen". Er waren ook nog "mertmoppen", maar die waren van mindere kwaliteit.

In de huiskamer van bakker v.d.Heuvel op Handel hing een plaat van de voorgevel van een bakkerij met het jaartal 1611 en aan de gevel een uithangbord met daarop een bakker met een hoorn aan zijn mond. Daaronder het vers:

Gy siet my aen en
kunt niets houren
Tree maer in huys
Wy komen voren.

Normaal blies de bakker op zijn hoorn, wanneer hij met brood rondging, om zo zijn komst aan te kondigen.

M.H.J.Pennings.

GEMERTSE VARIA.

Uit de Kerkklokken van Pastoor Poell, nr.47,1920.

De slag van Gemert.

In de maand April 1603 werden eenige staatsche ruiters, die de landlieden in die streken geweldig plaagden, door Antoni Schets van Grobbendonk, bevelhebber van 's-Hertogenbosch, omtrent het dorp Gemert in eene hinderlaag gelokt, waarbij 30 van het Statenvolk en 2 van 's'Hertogenbosch sneuvelden, terwijl ook vele gevangenen en paarden, de stad werden binnengebracht.

Branden te Gemert.

En 1685 werden door een brand 100 woningen verwoest. Den 6en augustus 1863 brandde de mechanieke katoenspinnerij des Heeren J.F.de Groot met alle gereedschappen, alsmede de gemaakte en ongemaakte katoenen geheel af.

De laatste der Jezuiten.

Dinsdag 26 Oct. vertrok van ons met den eersten tram Pater Dario, de laatste der Jezuiten van de provincie van Toeloes, Zuid-Frankrijk. In augustus 1901 waren ze hier naar 't kasteel gekomen, uitgedreven uit 't eigen land. In den druksten tijd waren er 130 bewoners op het kasteel, allen Fransche Jezuiten, maar van verschillende nationaliteit.