

Gemerts Schutslied

1

Heft aan met schoone melodij:

Het loflied onzer schutterij!

't Volk viert met een blijden geest;

St. Joris feést, verheugd van geest.

Zingt broeders! zingt met volle stem!

Een blij en vroolijk lied tot hem,

Met klanken en met klem,

Met vreugde dan ter zijner oer,

Gaat kan en beker op en neer.

Zijn naam klink' schoon aan alle stond

Uit ieder mond!

2

De hoog verheven schutterij

Van Gemert's brave burgerij,

Die groeit en bloeit ten alle tijd,

Aan deugd en vreugde toegewijd,

St. Joris grondelijke naam,

Verheven door de mond der faam,

Verreeren wij te saâm.

Kloeko ridder en dien groote held;

Die 't monsterdier had neergeveld.

En juicht nu tot St. Joris eer

Ieder broeder weer.

3

De dag die onze schutterij,

Verzameld in gelid en rij,

Die door het dorp met vaan en trom

Te zamen roept ter schitteren drom

Diên dag moet vroolijk zijn gevierd

St. Joris standaard rond gezwierd

Door 't beeld des helds versierd

Dan klinkt nog jaren lang de stem

Van boer en burgerij tot hem

En juicht nu tot St. Joris eer

Ieder broeder weer.

Schutsbroeders, die hier te samen zijt
 Uw hart en ziel aan vreugd gewijs
 St. Joris standaard rond gezwaaid
 Het vaandel tot zijn eer gedraaid
 Dat vriendschap aan dien gulden disch
 Met reine vreugd aanwezig is
 Een ieder smarten mis
 Gezongen met het best accoord
 Het glas gevuld tot aan het boord
 Dat heil en voorspoed blijven bij
 Aan Gemertsch schutterij.

Bovenstaand lied is genomen uit een boekje "Legende van den edelen Ridder Den Heiligen Georgius (St. Joris) benevens Gedichten en Feestliederen der St. Jorisingilde van Gemert". Het werd uitgegeven te Gemert in 1895 met de wens dat het een welkomè gast zal zijn voor ieder die belang stelt in de schutterij. Behalve de légende van St. Joris, 20 bladzijden, staan er vijf liederen in.

Een van de liederen beschrijft uitvoerig een van de heldendaden van St. Joris; het lied, dat hierboven is afgedrukt, is duidelijk geschreven voor de feestdag van St. Joris, 23 april; een ander heeft als onderwerp het feit, dat Paulus Spiljaard zich tot koning van het gilde schoot. Een van de schilden van St. Joris vermeldt dit feit ook in het opschrift "Van d'edel gild sint joris paulus spilliaert konink is". Dit opschrift is tegelijk een chronicum, d.w.z. dat de letters als Romeinse cijfers het jaartal aangeven; hier is dit 1772. Dit geeft ons dus een aanwijzing voor de ouderdom van het lied. Een andere aanwijzing geeft de tekst uit een van de andere liederen, die vermeldt, dat bisschoppen, prelaten enz. St. Joris aanroepen

"bijzonder in den oorlogstijd
 Wanneer het schipje schipbreuk lijdt
 Waarmee dat klemens vangt den visch
 Wie den zondaar is."

Met deze "klemens" is zeer vermoedelijk bedoeld Paus Clemens XIV, die juist in die tijd regeerde, nl. van 1769-1774, We kunnen dus met vrij grote zekerheid de liederen ongeveer 200 jaar oud noemen.

M.H.J. Pennings.