

EXCURSIE.

Het Bestuur heeft besloten, dezen zomer twee excursies te organiseren voor de leden van "De Kommanderij Gemert". Dezen keer zullen ze nog worden gehouden binnen de grenzen der Gemeente. Bij regenweer gaat het natuurlijk niet door. Historische bijzonderheden worden wel verteld door den Voorzitter; deze zal een of anderen natuurhistoricus aanzoeken om het gezelschap in contact te brengen met Gemerts natuur.

Eerste excursie.

Deze wordt gehouden Woensdag 30 Juli. Verzamelen om kwart voor zeven in de Kasteellaan. Route: Esdonk - Handel. - Uiterlijk tien uur terug. Fietsen goed in orde !

Tweede excursie.

Op een nader aan te duiden Zondag midden-September. Verzamelen: 4 uur nm. - Vermoedelijke route: Mortel - Rips - Elsendorp.

=====

UIT DE LEZING VAN DEN VOORZITTER.

Woensdag 4 Juni 1941.

Ik geloof, dat het goed is, in dagen van geweld, van materialisme, van beton en ijzer; terug naar het heem, naar den heem-mensch in zijn eigen landschap.

Ik geloof dat het goed is, in harde tijden tóch weer wat poëzie in het leven te brengen, in belangstelling voor oude dingen, voor sprookjes en legenden.

Ik geloof dat het goed is, in dagen van strijd en botsing en verdeeldheid, ons weer te bezinnen op wat ons samenbeindt in de liefde voor het gemeenschappelijk heem.

Ik geloof, ten slotte, dat het goed is in dezen tijd van leege en vervlakkende en verarmende verstrooïngen, ons weer te groepeeren in het eigen heem, den trek naar het heem te bevorderen, ons interesse te laten gaan naar den eigen haard en zijn rust en eeuwenoude gebruiken, naar de eigen omgeving met al het schoons en verheffends dat daarin te bewonderen is.....

=====

"De heemkunde kan . . . en zal velen bevrijden van het waan- denkbeeld, dat het overall elders beter is ^{en mooier} dan in eigen land. Een waandenkbeeld, dat misschien nergens in zooveel hoofden zich had vastgezet als in ons mooie landje bij de zee".

("Tenax", in "De Nieuwe Eeuw", 26 Juni '41).