
KAPITTELSTOKJES

KAPITEIN BEWONDERDE GEMERTSE KERK IN 1833.

In "De Zuid-Willemsvaart" van 17 en 31 januari 1920 werd een dagboekrelaas afgedrukt van een kapitein die ten tijde van de Belgische opstand met zijn compagnie in Oost-Brabant gelegerd was. Behalve een verslag van schietoefeningen in de Handelse Bergen onder de gemeente Gemert maakte de betreffende kapitein voorts een aantekening van de indruk die Gemert op hem maakte. Zo schrijft hij:

"Zaterdag 27 juli (1833) begaf ik mij naar Gemert, werd daar allerbeleefdst ontvangen niet alleendoor de ingezetenen maar ook bijzonder door de Heeren Officieren van het Friesche Bataillon, den kapitein Everts, ridder der Militaire Willemsorde, luit, bonga enz. Zondag 28 juli bezichtigde ik de R.K. Kerk, welker pracht en schoonheid nog nimmer zoo door mij was opgemerkt. Vooral het hoofdaltaar munt uit in pracht van beeldhouwwerk, schilderstukken en ornamenten. Niet minder fraai zijn de kunstig bewerkte predikstoel en het welluidende orgel. Ook de pilaren, muren, gewelf en met zerken belegde vloer, vond ik trotsch, zindelijk en merkwaardig."

A.O.

Drieka Geerts

In het vorige Gemerts Heem staat op pagina 43 een fout. In het onderschrift bij de geslaagden van de huishoudschool staat bij liggend no 3 Drieka Manders, dit moet zijn Drieka Geerts.

P.v.d.E.