

EEN NIEUW BUSSELKE.....



Ja, er is weer een nieuwe uitgave toegevoegd aan de publikaties van de heemkundekring. Busselke nr.9 bevat 72 pagina's bijzonder lezenswaardige herinneringen van de protestantse gemeenschap in de noordelijke Peel. Opgetekend door oud-predikanten en door hen die vanaf het begin betrokken waren met het wel en wee van het protestantisme in de Gemertse, Bakelse en Ploose Peelstreek.

Elke lezer van Gemerts Heem kent Gemerts kleinste kerkdorp Vossenberg. Een doodlopend spoor vanaf de Middenpeelweg naar een kerkje een schooltje en een paar huizen. De Vossenberg is genoemd naar een Peelontginning uit het begin van deze eeuw. De eerste pioniers in onze Peelcontreien waren veelal protestanten afkomstig uit verschillende windstreken. Zij kerkten aanvankelijk óf in Veghel óf in Boxmeer. Een aantal namen vanwege de zeker voor kinderen onoverbrugbare afstanden een onderwijzeres in huis. Een arbeidershuisje horende bij het landgoed Vossenberg werd in 1922 omgebouwd tot schuurkerk teneinde wat dichterbij huis kerkdiensten te kunnen houden. In 1926 werd aldaar grond geschonken voor een kerkje, pastorie, school en begraafplaats en in 1927 werd er gebouwd. De bouwkosten van de kerk beliepen Fl 6500,-. Bijna 10 jaar later, in 1936, werd de Vossenberg het centrum van een zelfstandige Ned. Hervormde Gemeente Gemert-Boekel. Vaker werd gesproken van de protestante Gemeente dan van de Hervormde Gemeente omdat meerdere kerken in die gemeente vereend waren. U kunt zich vast wel indenken dat 6 oud-predikanten van Vossenberg, 7 oudere leden van de gemeente, een onderduiker uit de oorlog en de huidige dominee een heleboel wetenswaardigheden te vertellen hebben over deze, door de autochtone katholieke gemeenschap van weeer, maar al te lang beschouwde "vreemde eend in de bijt"! Geïnteresseerd? Welnu, zij zijn het die de inhoud bepaalden van het rijk geïllustreerde busselke nr.9....

De redactie van de Heemkundekring prijst zich erg gelukkig met het door C.A. de Bruijn samengestelde boekwerkje dat zich gemakkelijk laat lezen en dat ons in hoge mate boeide! Gauw kopen. De oplage is beperkt.

EEN NIEUW BUSSELKE.....



Ja, er is weer een nieuwe uitgave toegevoegd aan de publikaties van de heemkundekring. Busselke nr.9 bevat 72 pagina's bijzonder lezenswaardige herinneringen van de protestantse gemeenschap in de noordelijke Peel. Opgetekend door oud-predikanten en door hen die vanaf het begin betrokken waren met het wel en wee van het protestantisme in de Gemertse, Bakelse en Ploose Peelstreek.

Elke lezer van Gemerts Heem kent Gemerts kleinste kerkdorp Vossenberg. Een doodlopend spoor vanaf de Middenpeelweg naar een kerkje een schooltje en een paar huizen. De Vossenberg is genoemd naar een Peelontginning uit het begin van deze eeuw. De eerste pioniers in onze Peelcontreien waren veelal protestanten afkomstig uit verschillende windstreken. Zij kerkten aanvankelijk óf in Veghel óf in Boxmeer. Een aantal namen vanwege de zeker voor kinderen onoverbrugbare afstanden een onderwijzeres in huis. Een arbeidershuisje horende bij het landgoed Vossenberg werd in 1922 omgebouwd tot schuurkerk teneinde wat dichterbij huis kerkdiensten te kunnen houden. In 1926 werd aldaar grond geschonken voor een kerkje, pastorie, school en begraafplaats en in 1927 werd er gebouwd. De bouwkosten van de kerk beliepen Fl 6500,-. Bijna 10 jaar later, in 1936, werd de Vossenberg het centrum van een zelfstandige Ned. Hervormde Gemeente Gemert-Boekel. Vaker werd gesproken van de protestante Gemeente dan van de Hervormde Gemeente omdat meerdere kerken in die gemeente vereend waren. U kunt zich vast wel indenken dat 6 oud-predikanten van Vossenberg, 7 oudere leden van de gemeente, een onderduiker uit de oorlog en de huidige dominee een heleboel wetenswaardigheden te vertellen hebben over deze, door de autochtone katholieke gemeenschap van weleer, maar al te lang beschouwde "vreemde eend in de bijt"! Geïnteresseerd? Welnu, zij zijn het die de inhoud bepaalden van het rijk geïllustreerde busselke nr.9....

De redactie van de Heemkundekring prijst zich erg gelukkig met het door C.A. de Bruijn samengestelde boekwerkje dat zich gemakkelijk laat lezen en dat ons in hoge mate boeide! Gauw kopen. De oplage is beperkt.