



KAPITTELSTOKJES

EEN VONDSST OP "DEN HUBERT" IN 1905.

Op het terrein van de vroegere fabriek van Carps' Garen in Helmond is de heemkundekring aldaar sinds enige maanden druk doende met het zoeken naar funderingen en/of restanten van Helmonds eerste kasteel.

Ook de heemkundekring van Gemert zoekt al jarenlang naarstig naar restanten van Gemerts eerste kasteel. Henk Giebels maakte ons attent op een krantebericht uit 1905 handelend over een vondst op het perceel "den Hubert" gelegen naast het erf van de voormalige Latijnse school aan de Ruischenbergstraat. De inhoud van het krantebericht doet denken aan de recente vondsten in Helmond. Hierna volgt de tekst van het bericht uit De Zuidwillemsvaart van zaterdag 2 september 1905:

Gemert. Bij het graven der fundering voor de uitbreiding der fabriek alhier van de firma Raymakers te Helmond, stuitte het werkvolk op een zwaren balk die met dwarsbalken verbonden zich op ongeveer 1m. diepte in den grond bevindt. Men is nieuwsgierig wat voor den dag zal komen.

In de daaropvolgende dagen werd over de vondst niets meer in de krant vermeld.

DRUKKERIJ DER DOOFSTOMMEN TE GEMERT.

Joke van der Aa-Geerts gaf ons een kopie van een bidprentje dat in 1840 werd gedrukt te Gemert "Ter Drukkerij der Doofstommen". Dat het Instituut voor Doofstommen te Sint Michiels-Gestel al in de 19de eeuw een drukkerij exploiteerde is be-

kend, maar dat die aktiviteit ook al in de beginjaren van het instituut te Gemert werd beoefend was ons tot dusver onbekend.

Een ander prentje uit de verzameling van Frans en Joke van der Aa, laat zien dat er ook na de verhuizing van het Doofstommeninstituut naar St. Michielsgestel er met Gemert een zekere band bleef bestaan. Toen in 1874 de Gemertse burge-meester Johannes Haest stierf werd zijn overlijdensprentje gemaakt op de Drukkerij van het Doofstommeninstituut te St. Michiels-Gestel.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
Den Heer

THEODORUS NICOLAUS VAN GRIENSVEN,
Oud-Burgemeester der gemeente Bakel en Milheze.
Geboren te *Milheze*, en overleden te *Gemert*,
den 22 Junij 1840, in den ouderdom van
69 Jaren en 2 dagen.

*Hij zegde: welk sal het teeken zijn, dat ik
naar het huis des Heeren sal opklommen.*
ISAÏ. XXXVIII: v. 22.

*Het oor, dat hoorde, noemde mij zalig, en
het oog, dat zag, gaf van mij getuigenis.*
*Omdat ik den arme, die schreide, en den wees,
die sonder helper was, verlost.*
*De zegening van den stervende kwam op mij,
en ik troostte het hart der weduwe.*
JOB. XXIX: v. 11. 12. 13.

*Mijne geliefden, een gelukkig leven duurt slechts
eenige dagen, maar een goede naam blijft
eeuwig.* ECCLESIAST. XLI: v. 16.

*Mijn getuige is in den Hemel en die mij kent,
in de hoogte.* JOB. XVI: v. 19.

(Nogtans) Gedenkt mijner. ISAÏ. XLIV: v. 21.
Dat Hij ruste in vrede!

Ter Drukkerij der Doofstommen te Gemert.

✠

In uwe godvruchtige gebeden wordt aanbevolen
de ziel van zaliger
den Heer
JOANNES HAEST,
*geboren te Groot-Zundert den 18 Maart 1799,
gedurende ruim 27 jaren Burgemeester van Gemert,
atwaar hij overleed den 19 Junij 1874,
en van deszelfs Echtgenoot*
Mejufvrouw
JOANNA MARIA VAN ZEELANDT,
*geboren te Gemert den 2 Augustus 1804, en
aldaar overleden den 19 October 1864.*

~~~~~

Zalig de man, die niet gaat naar de verga-  
dering der boozen, niet stilstaat op den weg  
der zondaars, maar die behagen heeft in des  
Heeren wil, en zijne wet voor oogen houdt dag  
en nacht. Ps. I. 1. 2.

Zij beminde de ijdelheid der wereld niet,  
maar stelde geheel hare zorg om den weg der  
deugd te volgen, hare kinderen wel op te voe-  
den, haren man te beminnen, en hierdoor aan  
God te behagen. E vita S. Elis.

(Kinderen) bemint elkander met eene broe-  
derlijke liefde. Rom. XII. 10. — En vergeet  
ons niet. Is. XLIV. 21. — Gij vooral, onze  
vijf zonen, als gij aan het altaar uw offer op-  
draagt.

R. I. P.

Instituut voor Doofst., te St. M.-Gestel.

### DEN ENGELBURCHT AAN HET BINDERSEIND.

Wanneer men van het marktveld het Binderseind ingaat, pas-  
seert men aan de linkerkant een statige rij herenhuizen die  
in het begin van deze eeuw werd gebouwd. Op het betreffende  
perceel vestigden zich in 1639 de predikheren die daar een



klooster bouwden. Sedert 1662 werden de kloostergebouwen gebruikt door de Gereformeerde gemeente van Gemert tot omstreeks 1800. Kort nadien werd de kapel gesloopt en de daarachter gelegen woning werd particulier eigendom. Van 1828 tot 1840 was er een doofstommeninstituut gevestigd. Later tot in de twintigste eeuw was het de woning van één der fabrikanten Prinzen. Na de sloop van diens woning werden de huidige herenhuizen gebouwd.

Mijn grootvader (Januske Otten) noemde deze villarij altijd: "Den Engelenburcht".

Sedert het verschijnen van het Gedenkboekje over de Ds. Swildensschool in april van dit jaar vraag ik me af of de naam Engelenburcht misschien iets te maken heeft met de echtgenote van wijlen Ds. Swildens die hier in het midden van de 18de eeuw woonde en luisterde naar de naam van Sybilla Engelenburchs ?

Is de naamgeving Engelenburcht ook bij anderen bekend ?

