

vermeldingen worden gegeven. Iedere deelnemer, ook al zendt hij meerdere foto's in, kan slechts één prijs ontvangen, wel meerdere eervolle vermeldingen.

V Uitslag. - Deze wordt einde September in de "Gemertsche Courant" bekend gemaakt.

Daarna blijven bekroonde en eervol vermelde foto's in het bezit van den Heemkunde-Kring, o.a. voor een latere tentoonstelling. De inzenders moeten ook eventueel het negatief ter leen geven voor het vervaardigen van kaarten.

HET BESTUUR.

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

BRABANTSCH E BOND.

We moeten niet wegkruipen in ons Gemertsch heempje, maar de oogen laten gaan over Brabant, over het Vaderland... Beteekent "heem" niet zoowel vaderland, eigen streek, als eigen erf en dorp? De heemkunde als vaderlandsche beweging zal vanzelf wel groeien uit de gewestelijke acties. In ons Brabant wordt deze zeer ijverig gevoerd (zoals men ook in Limburg en in het Noorden veel aandacht schenkt aan de heemkunde). De laatste vergadering van ons Hoofdbestuur werd gehouden op Zondag 29 Juni; daar waren de HH. Jan Vriens, Voorzitter, Dr. H. Heijman, Secretaris en Ir. Juten, Penningmeester; tevens Pastoor W. Binck, mede-oprichter van den Bond. Geconstateerd werd, dat in alle Kringen een verblijvende actie wordt gevoerd en dat behalve de veertien reeds opgerichte Kringen nog een vijftal stichtingen in het stadium der naaste voorbereiding zijn. Er is overal belangstelling en werklust genoeg: de reden waarom na een half jaar nog "slechts" 14 Kringen zijn gesticht ligt in de moeilijkheid, iemand te vinden die zich het eerst voor den wagen wil spannen!

Tot nu toe bestaat een Heemkunde-Kring in: Boxtel, Tilburg, Oud-Gastel, Breda, Den Bosch, Helmond, Asten-Someren, Oisterwijk, Gemert, de Acht Zaligheden, Gilze, Bergen op Zoom, Oirschot, St. Oedenrode. (Opgave "het Hsz." 5 Juli). Een woord van felicitatie aan het adres van het Hoofdbestuur is hier wel op zijn plaats. Wij weten, dat zij enorm veel werk verzetten en dat zij daarbij ook nog op zeer veel moeilijkheden en onaangenaamheden stooten, zowel binnen als buiten Brabant... Toch zetten zij door: en dit is juist een waarborg voor de toekomst. Het is de levenswet van iedere goede stichting, dat zij bij haar ontstaan te vechten heeft en te lijden; te lijden ook van den kant van personen van wie men eerder vriendschap en medewerking zou verwachten. Hoofd ons Doelerschap!