

## Jan van Gemert maakte de omslag.....

In 1981 werd een prachtig boek uitgegeven waar menig Gemertenaar voor in de rij wilde gaan staan. Het boek handelde over de persoon en de werken van Jan van Gemert. De moeder van Jan schreef in het schutblad van de stijve kaft: "Hij werd geboren in Gemert op 3 juni 1921 in de Pandelaar. Wij waren blij mé de nij kineke, het was hevig onweer binne en buiten, alles liep goed af, maar wij hadde wel geen rust meer want hij kweekte dag en nacht. Hij had een vreemde schreeuw over zich, het was niks as krap en laal...."

Zo'n vijftig jaar geleden sloeg Jan aan het schilderen: "moeder meuk 'n Tupke verf halen?"

Jan werd schilder, beeldhouwer, later ook pottenbakker, mozaïekmaker en docent. Hij speelde viool, was een verdienstelijk amateur-archeoloog en ga zo maar door!

"De gecompliceerdheid van een eigenzinnig en geestig maar ook somber man als Jan van Gemert, laat zich niet in kaart brengen met het peilen van een abrupte beenamputatie op jonge leeftijd", zo werd geschreven.... We verwijzen graag naar het boek en bovendien wie kent Jan van Gemert zelf niet? En hoelang is het nu ook al weer geleden dat Jan van Gemert ging verhuizen. Van Gemert naar Kelpen. Jan van Gemert? Verhuizen? We waren er stil van. En dat bleef zo, een hele tijd. Maar medio vorig jaar ging het opeens van: "Hèd't al gehöört? Jan va Gimmert kömt wîr nô Gimmert!"

In september 1986 betrok hij samen met een zestal jonge kunstenaars een atelier in de oude Nazarethschool.

De redactie van Gemerts Heem prijst zich gelukkig met een nieuwe omslag van de hand van "de vader" van de moderne kunst in Gemert.

(Red.)