

DE JONGE WACHT

door Dien Scheepers-van Kessel

Het was omstreeks 1934 dat door kapelaan Ras en meester Theunissen "De Jonge Wacht" werd opgericht. De Tarcisiusbond was te groot geworden. De eerste Jonge Wacht werd de St. Petrusgroep genoemd. Of er ooit een tweede groep is geweest is ons tot dusver niet bekend.

De kleding van de jongens bestond uit een olijfgroene blouse, een lichte stropdas, een zwart fluwelen broek, een riem met blinkende gesp en dan lange zwarte kousen, want pastoor Poell hield niet van, zoals hij het noemde, "wild vlees".

Vanaf 14 jaar kon men lid worden van deze vereniging, waar voorop stond het in katholiek verband bezighouden van de leden. Eénmaal per week werd een samenkomst gehouden in het iedereen bekend "Stumpke", waar de jongens in de zogenaamde "blinden dêrum" fiches konden kopen. Dan werd er gekaart of een ander spel gespeeld. Ook figuurzagen stond op het activiteitenprogramma en fietstochtjes. Adriaan Mickers kan het zich nog maar al te goed herinneren: Ze gingen per fiets naar een heilige mis in het Esdonks kapelleke. Met de van zijn broer geleende fiets, zelf had hij er geen, ging hij in "De Haag" over de kop. Dus fiets kapot, grote gaten in zijn lange kousen, en aan zijn fietstochtje kwam té vroeg een einde en thuis zwaaide er wat....

Kapelaan Ras was erg geliefd bij de jongens. Toen hij een benoeming kreeg in Sint Michielsgestel vonden de jongens dat maar wat erg. Ze spraken af om op kermismaandag "met z'n allen" bij de kapelaan op bezoek te gaan.

Adriaan Mickers: "Op den Heuvel, in d'n bocht bij smet Van Rooy, kwam ik met m'n wiel tussen de tramrails, scheurde m'n bovenlip en kon een bezoek brengen aan d'n dokter in plaats van aan de kapelaan!"

In het gedenkboekje bij de jubilea (40 jaar priester en 20 jaar pastoor van Gemert) van pastoor Poell, vond ik een bij-



De eerste Jonge Wacht; staande vlnr 1.Kapelaan Ras 2.Walter Verhees
 3.Frans Baggermans 4.Harrie de Laat 5.Adriaan Mickers 6.Harrie van
 Schijndel 7.meester H.Theunissen; zittend 1.Jo van de Ven 2.Ad Bruisten
 3.Leo Daniëls

drage van kapelaan Ras. Hij schreef het volgende:

"Als directeur van het patronaat wil ik dank brengen voor de sympathie, die ik steeds bij mijn werk voor onze jongens heb mogen ondervinden. Ik ben er van overtuigd, en zijn volle medewerking heeft het bewezen, dat de tijd voor de mannelijke jeugdbeweging door hem werd begrepen. Niet het werk onder de massa kon vorming geven, niet uit het verouderde patronaatssysteem, waar Directeur en Leaders de rol van veldwachters vervulden, zouden voor de toekomst kerels vormen van gedegenheid en karakter, doch een nieuwe richting moest worden ingeslagen, het systeem van kernvorming. Toen dan ook het plan werd opgevat om met de Jonge Wacht te beginnen, vond dit bij den pastoor algeheele instemming.

Zeereerwaarde Heer Pastoor, voor uw steun, belangstelling,

meeleven met, én waardering ván het werk voor onze jongens
zijn wij u dankbaar!

Op dezen Uwen Jubeldag stijgt uit het hart onzer jongens
de bede tot God, dat Hij U nog vele jaren moge behouden in
frissche, jeugdige gezondheid, tot heil van de velen die
U zijn toevertrouwd, van Gemert - en er is maar één Ge-
mert - tot heil in het bijzonder onzer Gemertsche jeugd."

Dit was, zij het summier, iets van één der verenigingen uit
de periode algemeen bekend als die van het rijke roomse le-
ven. Met dank aan Adriaan Mickers en Harrie de Laat.

