

Wil van Lambertus leren
De weg naar 't eeuwig licht (bis).

Dus jongens, voor de leste,
Doet afstand van 't kwaad,
Ik raad u voor 't beste
Eer dat het is te laat (bis).

Wilt u dus tot Jezus keren,
En doet boetvaardigheid,
Wilt door Hubertus leren
De weg naar de eeuwigheid (6x).

Uit Statuten en Reglement zij nog vermeld, dat de vereniging is opgericht te Gemert op 17 juni 1849, dat zij niet kan ontbonden worden, zolang er nog drie leden over zijn, dat het lidmaatschap vervalt voor hem die tracht de onderlinge samenwerking te negeren, te verijdelen of te belemmeren en dat het balanteergeld voor nieuwe leden f 2,50 bedraagt, dit te voldoen bij het ingaan van het lidmaatschap.

Mededelingen.

In de komende herfst wordt in het Noordbrabants Museum in Den Bosch een tentoonstelling georganiseerd van Noordbrabantse beeldhouwkunst tussen 1400 en 1500. Door de heren organisatoren is gevraagd om daarvoor ook het Mariabeeldje, dat in Gemert in het keske aan het Stereind staat, te mogen gebruiken, omdat het beeldje bekendheid in ruimere kring verdient. We komen er nog wel op terug.

Het ziet er naar uit, dat het boekje "Gemert in oude ansichten" binnenkort gaat verschijnen. Na een kleine wijziging hier en daar is het klaar voor de drukker.

Ook het boekje van onze Redacteur M.A. van der Wijst "Beknopte Geschiedenis van Gemert" is voor uitgave gereed. We wachten nog op enkele illustraties.
