

ook de Schotjes uit Tilburg laten overkomen, die ons op het Raadhuisplein een serenade brachten met de vrolijke klanken uit hun doedelzakken, Daarmee was het 2de Heenkamp in Drunen ten einde en keerden we na handjes geven links en rechts, uit de sfeer van vriendelijkheid en gemoedelijkheid naar huis terug.

M.J.de Wit.

Ghelu en Heelu

In een artikel van pater Loffeld in "Gemerts Heem" nummer 11 1963 wordt de naam Jan van Heelu in verbandt gebracht met het Belgische plaatsje Helen, vroeger Heelen, en in de middeleeuwen Heelne geschreven. Verondersteld wordt, dat hier een verschrijving had plaats gehad (de "n" zou als "u" geschreven zijn.) Aan dit probleempje dacht ik, toen ik onlangs een versregel uit "'t Groot Raedselboek" van Joost van den Mersch uit 1595 onder ogen kreeg. Hierin komt een raadsel voor met de volgende regel: "Wij hebben ghelu hoofden en witte rocken." Een verschrijving als boven bedoeld is onmogelijk. Eerder zou ik denken aan een ongebruikelijke klankweergave met de letter "u". Deze vondst versterkt weer het vermoeden, dat Jan van Heelu inderdaad uit Helen kwam.

M.A.van der Wijst.

Inwoners van Gemert in 1882

In nummer 26 van "Gemerts Heem" werd een lijst opgenomen van beroepen, die rond het jaar 1700 in Gemert werden uitgeoefend. Hieronder volgt een lijst van inwoners van Gemert, die 85 jaar geleden in het dorp werkten. We zien achtereenvolgens hun naam, hun beroep en hun leeftijd (in het jaar 1882). De gegevens zijn groten deels ontleend aan de akten van de burgerlijke stand. De leeftijd is wel eens minder nauwkeurig opgegeven.

Hendrik Stukstette, smid, 32 jaar
Petrus van de Kamp, secretaris, 40 jaar
Hendrikus v.d. Kruyssen, schoenmaker, 34 jaar.