

EXCURSIE naar BOKRIJK (België).

Ieder jaar opnieuw organiseert het bestuur van Uw heemkudering een of meer excursies en dit maal ging het naar het Belgische Heempark "Bokrijk", niet ver van Genk.

Op zondag 10 juli 1966 om half negen 's morgens vertrok de bus van de EHAD vanaf Hotel de Kroon met bestemming: het zonnige Zuiden. Zonnig was die dag in ieder geval wel en dat is voor het welslagen van een excursie naar een openluchtmuseum van het grootste belang. De reis verliep vlot en al snel kwamen we aan de Belgisch-Nederlandse grens, waar enige leden van de gelegenheid gebruik maakten om een aantal Belgische francs te kopen aan het grenswisselkantoor.

Eenmaal op Belgisch grondgebied viel al direct aan een groot aantal dingen te merken dat we in een ander land waren en ik noem hier de huizenbouw en de alom bekende Belgische wegebouw. Ook het Belgische gedeelte van de reis verliep naar wens en zo kwam het Gemertse Heemkundig gezelschap tegen elf uur in Bokrijk aan. Direct na aankomst werd gezamenlijk een consumptie gebruikt in een van de restaurants, die het landgoed rijk is. Hierna kon ieder op eigen gelegenheid de verschillende bezienswaardigheden gaan bezichtigen, waarbij al direct opviel dat hier, in tegenstelling tot het Nederlandse Openluchtmuseum in Arnhem, de gebouwen allemaal tot dezelfde bouwstijl behoorden en als het ware een oude dorpsgemeenschap in zijn totaliteit wordt bewaard voor het nageslacht. Van de ene kant is daarom dit heempark erg eenzijdig, terwijl van de andere kant het grote voordeel er aan verbonden is, dat men op dat ene bepaalde onderwerp dieper kan in gaan en men dus een heel goed beeld krijgt van een dorp uit die tijd.

Afgesproken was dat eenieder zou zorgen, dat hij om 1 uur aanwezig zou zijn in een van tevoren gekozen restaurant, waar de meeste van ons gezelschap een portie koude schotel bestelden en waar men zich eveneens kon wagen aan een stukje Belgische boerepens. Nadat ieder het zijne genuttigd had kon men zijn tocht door het park weer voortzetten. Tegen het einde van de middag maakten een aantal leden nog gebruik van

het parktreintje, waardoor zij nog een groot deel van het park, dat door zijn oppervlakte van 540 ha niet in een dag helemaal bekeken kan worden, in vogelvlucht hebben bezichtigd.

Tegen zes uur was iedereen weer present bij de bus en werd de terugreis aanvaard. Op de gebruikelijke wijze ging het er weer gezellig aan toe en er werd nog even aangelegd bij het Eurostrand te Westerhoven, waar men gezamenlijk nog genoot van een heerlijk rustige zomeravond aan het strand, maar jammergenoeg was het bad niet meer voor publiek toegankelijk en dus kon het op touw gezette roeipartijtje geen doorgang vinden.

Na de terugkeer in de Commanderie had er nog een voortzetting van de vermoeiende, doch zeer leerzame excursie plaats in Hotel de Kroon.

Al met al kan het bestuur terugzien op een geslaagde excursie, hoewel zij zich wel enige zorgen maakt over het aantal deelnemers, dat bij elke nieuwe excursie kleiner dreigt te worden. De kosten waren dacht ik toch niet te hoog (fl. 10,- p.p.) of komt de zaterdag toch beter gelegen dan de zondag?

M.G.J. van den Boom.

DE DUITSE ORDE en ALDENBIESEN (aankondiging artikel)

In het decembernummer van het sinds enige maanden verschijnend tijdschrift "Spiegel Historiae" wordt aangekondigd, dat in een van de eerstvolgende nummers de volgende artikelen zullen verschijnen:

J. Buntinx: De Duitse Orde en de landcommanderie Oudenbiezen.
Herman Besselaar: Oudenbiezen, gisteren, vandaag en morgen.

Uit de verdere gegevens kan men wel opmaken, dat in het eerste artikel de orde en in het tweede artikel het slot Aldenbiezen zullen worden behandeld.

Wij menen er goed aan te doen, onze lezers op deze komende artikelen te attenderen.

De redactie.

Inmiddels verschenen in het januarinummer, juist voor het ter perse gaan van dit blad. (red.) -