

## Protestanten in Gemert in de 2de helft der achttiende eeuw.

Ofschoon Gemert, evenmin als de omliggende plaatsen in vroeger eeuwen veel protestanten onder de inwoners telde, heeft zich toch vanaf de zeventiende eeuw nagenoeg constant een kleine groep niet-katholieke christenen gehandhaafd. Zij bezaten een kerkgebouwtje aan het Binderseind, ongeveer ter plaatse van de huidige Bristol-bar. Het is wel interessant eens na te gaan, welke protestanten in Gemert leefden. Als wij nog eens meer kunnen brengen dan enkel de namen, zal dat voor de Gemertse geschiedenis erg nuttig zijn. De lidmaten-, doop- en overlijdensboeken noemen in de periode 1744-1810 de volgende personen:

A. Slingsbie, predikant, vertrok in 1744 naar Bergeyk.

Johannes Leonardus Swildens, predikant van 1744 tot 1779, toen hij overleed. Hij huwde in 1752 met Sibilla Engelenburgh uit Valkenburg, die tot 1750 als huishoudster bij de Gemertse predikant had gewoond. Zij kregen drie kinderen: Abraham, gedoopt in 1753, die in 1776 naar Schimmert bij Maastricht vertrok, Johanna Elisabeth, gedoopt in 1758 en gestorven in 1762, en Petrus Johannes Leonardus, gedoopt in 1764.

Ambrosius Hendrikus Rofs, was predikant van 1780 tot 1781.

Wijnandus Bonifacius Pannekoek volgde hem op in 1782. In 1783 werd zijn zoon Wijnandus Siegwart geboren, die een jaar later stierf. In 1784 werd een dochter geboren, Wijnandina Henrica.

Martin Coenen werd predikant in 1790. Hij was gehuwd met Johanna Clara Wilmar. In 1792 kregen zij een zoon: Johan Heinrich.

Gijsbertus Ravenstein was in 1744 koster en schoolmeester. Hij stierf in 1750, een jaar na het overlijden van zijn zuster Elisabeth.

Balthasar Bengeman, die in 1744 substituut voorlezer was, volgde op als koster en schoolmeester, maar stierf in 1760, nadat zijn vrouw in 1759 was gestorven.

(wordt vervolgd)

M.A. van der Wijst.