

B E R T R A M W E S S E L B A R O N v a n L O ë

KOMMANDEUR VAN GEMERT

Op 21 maart was het 254 jaar geleden, dat Bertram Wessel baron van Loë, kommandeur van Gemert, te Gemert op het kasteel stierf.

Misschien is het wel aardig bij gelegenheid van dit feit enige gebeurtenissen uit zijn leven onder de aandacht van onze lezers te brengen.

Degenen die meer uitvoerig ingelicht wenssen te worden over zijn leven, verwijs ik naar "Drie Commandeurs" door pater Ed. Loffeld C.S.Sp., augustus 1948, p.7-12. Van dit geschrift heb ik ook gebruik gemaakt bij de samenstelling van onderstaand overzicht.

1646 Geboren als oudste van 12 kinderen van Degenhardus van Loë en Anna van Kesselrode. Het stamhuis lag te Wissen bij Kevelaer en bestaat nu nog. In de familie Van Loë komt de voornaam Wessel nu nog voor. Vier van zijn broers werden bisschop of domheer; een kroer werd landcommandeur van de balije Coblentz van de Duitse Orde, vier zusters traden in het klooster.

1666 nov.21 Opgenomen in de Duitse Orde.

1669 (ca) Deelname aan de slag om Kreta met nog drie andere Duitse Ordensridders en enige honderden manschappen tegen de Turken. Later werd het contingent van de Duitse Orde versterkt door eenheden onder bevel van de grootmeester zelf.

1669 sept.6 Kreta valt in de handen van de Turken. Vrije aftocht voor de christenen.

1671 Kommandeur van Ramersdorf

1676 Kommandeur van Sint Petersvoeren

1678 Kommandeur van Bekkevoort

1683 Kommandeur van Gruitrode

1688 Kommandeur van Siersdorff

1691 Kommandeur van Gemert.

- 1695 (ca) Fundament gelegd van een nieuw koor aan de kapel van Handel onder rector Aldenhuysen en zijn opvolger rector Cillis. Van Loë was een groot Maria-vereerder.
- 1700 Van Loë laat een chronicum en een vers aanbren- gen boven de ingang van Handels kapel; het chronicum werd in 1896 bij de bouw van de te- genwoordige toren ongewijzigd overgenomen.
- 1700 Uitgave door Nic. Verbeek, pastoor van Aarle- Rixtel 1687-1700, "binnen Gemert" van "Hyperdu- lie of Heyligen Eer-Dienst tot Maria," met 'n uitvoerige opdracht aan kommandeur van Loë.
- Volgens Verbeek zou van Loë eens te Handel door 'n wonder genezen zijn van zijn jicht. Hij was een groot weldoener der armen. In de parochie van Gemert liet hij het lof op zaterdag invoeren met zegen van het Allerheiligste. De oude kerk bezit nu nog een grote zilveren monstrans met het randschrift: De Doorluch- tigste Heer Bertram Wessel baron van Loë, commandeur in Gemert, heeft (deze monstrans) laten vervaardigen anno 1693. Verder liet hij een nieuw H. Kruis- altaar vervaardigen, daar het oude door de protestanten vernield was.
- 1706 Van Loë laat door vier paters Jezuiten een missie preken in Gemert.
- 1708 Koor te Handel gereed gekomen. Van Loë ver- plichtte de boeren op straffe van een boete materiaal aan te voeren per kar.
- 1709 sept. 26. Brand in het dak van het nieuwe pries- terkoor van de kapel van Handel; ook de rec- torswoning brandde af. Onder Van Loë werd de schade weer hersteld.
- 1712 maandag 21 maart. Laat in de avond overlijdt Van Loë na voorzien te zijn van de H. H. Sakra- menten.
- 1712 maart 24 Witte Donderdag. Van Loë begraven in de parochiekerk van Gemert. Zijn wapen, nog te vinden op een van de kasteelmuren, was als volgt: volgt: Op zilveren veld een zwart ketelhengsel met uiteinden, die ⁱⁿ 'n drievoudige pijlpunt uitlopen. ----- W. J. Vos.