

WIE KENT WIE - 3

door Dien Scheepers-van Kessel

In tegenstelling tot de eerste aflevering van "Wie Kent Wie" kwamen er op de tweede diverse reacties aangaande de foto van de familie op de vliegtuigtrap.

Als eerste belde Sjef van den Elsen van de Esdonksedijk. Hij zei: "Dat is Marie van der Wijst uit de Kranerij. Daar ging ik vroeger mee naar school. Ze trouwde geloof ik met Harrie van Dijk uit Bakel en ze is een zuster van Ties van der Wijst, die kende toch wel?"

Mevr. Delisse uit de Wind noemde dezelfde namen en als jaar van emigratie noemde ze 1957. Ze dacht dat de boerderij op de kleine foto, de boerderij was van de familie van de Weijer in de Broekstraat (gezien vanaf den Heuvel).

Mevr. Van Hout-van der Wijst uit de Haag herkende de familie Van Dijk als zijnde familie van vaderskant.

Mevr. v.d. Biggelaar-v. Dijk uit de Mortel belde en zei: "Die man op de foto is "onzen" Andries, mijn oudste broer, hij woont in Canada!"

Met Ties van der Wijst uit de Dr. Schaepmanstraat heb ik zelf contact opgenomen. Die verwees me naar zijn zus in Boekel. Want zei hij: "Die wît alles en die bewoërt ôk alles!"

Dus via via naar Boekel. Van mevr. Riek Smits-v.d. Wijst kreeg ik een uitgebreide brief en ik laat haar nu aan het woord:

Mevr. Scheepers,

Hierbij de gegevens van dat gezin op de vliegtuigtrap toen ze naar Canada vertrokken (voorjaar 1956). Dit gezin woonde van 1941 tot 1956 op een boerderij in Elsendorp. Ze zijn toen naar Canada vertrokken en gingen wonen in Rodney, Ontario. Ons Marie is vorig jaar op 31 juli overleden. Ze woonden toen al een hele tijd in Rodney in een bungalow. De kinderen zijn allemaal getrouwd en het huis uit. Ze wonen nogal verspreid, dat heb je in Canada. Tien jaar geleden zijn wij er een keer op bezoek geweest. Andries woont nu helemaal alleen. De kinderen die het dichtste bij wonen komen wel dikwijls naar huis

maar voor hem is het toch erg moeilijk nu ons Marie dood is. Vooral de eenzaamheid op de lange winteravonden is het ergste. Ons Marie is 74 jaar oud geworden. Andries was even oud! De namen op de foto zijn: Andries van Dijk, geb. 2-1-1913 te Bakel op den Hoge Aarle; Marie van der Wijst, geb. 6-2-1913 in de Kranerijt in Gemert; de kinderen v.l.n.r. Jos, Harrie, Jan, Theo en daarvoor twee meisjes Josina en Jo, en vooraan: Ria, André en Elly van Dijk.

De drie kinderen op de kleine foto zijn van Harrie van Dijk, een broer van Andries, die al een jaar eerder emigreerde.

Tot zover Mevr. Smits-v.d. Wijst. Dank aan alle bellers en mevr. Smits voor haar uitvoerige brief.



Moeder bakt "kîrsestreuf". Wie kent wie?

Deze keer hebben we een foto van een huiselijk tafereel uit de kersentijd. Moeder bakt "streuf" en vader en de kinderen eten die meteen op. Zo ging dat vroeger bij ons ook. Wie van onze lezers kan ons iets meer vertellen over deze leuke foto? Wie kent wie? Of misschien zichzelf? Bel dan: 63324. Bij voorbaat dank!

KAPITTELSTOKJE

Vanaf 1907 telefoon in Gemert

In 1907 doet in Gemert de telefoon zijn intrede. Op het postkantoor wordt dan een Rijkstelefoonkantoor gevestigd. Aan het publiek wordt daarmee de mogelijkheid geboden tot het voeren van interlocale gesprekken, terwijl particulieren konden worden aangesloten op een met de hand te bedienen telefooncentrale. In 1910 geeft de "Naamlijst voor den Telefoon dienst in Nederland" bij Gemert acht namen en adressen van abonnees. Fientje Verschure had nummer één, Graan- en Kunstmesthandel Janssen twee, Marinus Colen drie, enz.

In 1915 kwam pastoor Poell in Gemert. Ook hij wilde met de tijd mee. De dertiende aansluiting op het lokale net, bijgevolg nr. dertien werd dus pastoor Poell.

De zorgvuldig in het Nederlands Postmuseum te Den Haag bewaarde landelijke telefoongidsen leveren een heel aparte bijdrage voor de lokale geschiedschrijving. Zo blijkt bijv. al betrekkelijk vroeg dit nieuwe communicatiemiddel toegepast tot in de verste uithoeken van de gemeente. Landgoed De Dompt in Elsendorp heeft immers nummer tien.