

Militaire opleiding in Gemert

Peter van de Wijngaard

In de collectie van het Gemerts gemeentearchief bevindt zich een prachtige foto van Gemertse recruten in opleiding. De foto dateert van rond 1929 en is gemaakt op de ommuurde plaats achter het patronaatsgebouw. Op de plaats waar in 1993 het parkeerterrein 'Hofgoed' werd aangelegd langs

het Kerkepad. Achter deze kerkmuur 'genoten' de recruten het grootste deel van hun zes weken durende militaire opleiding. Veel van onze lezers zullen de recruten herkennen want het zijn allesbehalve onbekende Gemertenaren. Op de bovenste rij vlnr. Piet van der Aa uit Handel, Bert Rovers, Sergeant-



majoor Van den Bogaard (instructeur), Martien Scheepers (van wie de foto afkomstig is) en Antoon Jaspers (oud-wethouder). Gekniel vlnr Grad van den Heuvel (schilder), van Laanen, Piet van de Crommenacker en Jos van den Elsen. Liggend vlnr Van de Vorle en Theodorus Manders.

Na de opleiding achter de kerkmuur werd een soort van examen afgenomen. Slaagde men voor die proef dan hoefden die recruten maar 6 weken te dienen in een militaire kazerne ergens in Nederland. De personen die voor de proef echter zakten konden een oproep tegemoet zien om zich te melden in een of andere kazerne waar zij zich gedurende maar liefst zes maan-

den nog verder moesten bekwamen in 'de krijgskunde'.

Uit overlevering is bekend dat van de tien Gemertse jongens op de foto alleen Piet van der Aa voor het examen slaagde. De examen-opdracht luidde:

"Met het geweer in de aanslag belegert men een denkbeeldige vijand. De commandant beveelt terug te trekken. Hoe moet de opdracht worden uitgevoerd."

Alleen Van der Aa trok zich terug zoals het moest. Met het geweer in de aanslag en kijkend in de richting van de 'vijand'. De overigen draaiden zich letterlijk om en zakten jammerlijk.

Wie van 'onze' lezers kan nog meer vertellen van de militaire opleidingen in Gemert?