

## Weet u 't nog? Kent u ze nog?



Te oordelen naar de kleding is bovenstaande foto genomen in de jaren veertig of vijftig. Het is op Boekent, zo ongeveer op de plek waar men volgend jaar tijdens de ijsheiligen een hagelkruis wil heroprichten. De jongedame is onbekend. Wie helpt ons? Links is "de Blauwe Kei" (= Kromstraat 1) zichtbaar. Het pand rechts is de sedert de achttiende eeuw zogeheten "Spilkorf", woonhuis en smidse van Karel de Fost. Tussen beide panden loopt de Broekstraat. "De Spilkorf" werd beginjaren zestig opgeofferd voor de verbreding van de weg naar De Mortel.