



BEZWERINGEN

Van een bezwering wordt verwacht dat zij, mits op de juiste wijze uitgesproken, een gunstig effect zal hebben. Het veelvuldigst komt bezwering voor bij de verdrijving van ziekten, onheil of ongemak. Een bepaalde vorm van bezwering is het zogenaamde bespreken dat over de hele wereld in gebruik is. Ook in Gemert zijn er van oudsher personen, die je bijvoorbeeld van de pijn verlossen veroorzaakt door brandwonden.

Nel van den Berk van de Dribbelheidseweg leerde van haar moeder een 'gebedje' waarmee ze patienten "van de peeng af kos helpe". Dat gebedje luidt als volgt:

"Wil genezen zijn; brand hou op; pijn sta stil;
Geloofd zij Jezus Christus
In den naam van den Vader en den H.Geest".

De laatste zin moet driemaal "gelaeze" (=lezen, zeggen in stilte) worden. En denk erom benadrukte Nel "geen enkele keer Amen zeggen". Tot besluit moesten dan nog drie weesgegroettes in stilte worden gebid.

Als op deze manier een brandwond werd "overlaeze" dan verdween de pijn.

Nel van den Berk kent ook nog een versje of gebedje tegen dromen; dat luidt als volgt:

"O Jezus maak dat vijandig onraad ingesnoerd
en lichaam laet onaangeroerd voor droomgedrochten,
die het verstand verbazen, berg ons uw hand".

Na de lezing van Drs. W. Knippenberg over 'devotionalia' op 7 januari j.l. herinnerde Mevr. v.d.Kam-Iven zich opeens een gebedje dat zo'n 60 jaar geleden gebeden werd als men hevige tandpijn had:

"Heilige Appolonia, roemrijke maagd en martelares, die met wonderbaar geduld de hevigste pijnen hebt doorstaan toen men U, om de belijdenis van het ware geloof, met geweld de

tanden uitrukke, ik bid U ootmoedig, zo het mij tot zaligheid strekke van de tandpijn wilt bevrijden, of althans de nodige genade verwerven om ze uit liefde tot God geduldig te dragen.

Heilige Appolonia, verhoor mijn gebed en bewaar mij door Uwe voorspraak tegen die plaats, waar een eeuwig geweent en geknars der tanden zal zijn. Amen".

Met dank aan de beide inzendsters. En... kent u ook nog van dergelijke 'gebedjes'?

