

land aan de Houten Wijntmolen ca. 1589  
het Wilt, akker op de Molenakker ca. 1589  
de Wolfsbos ca. 1589  
in de Wijnt ca. 1589  
de Wachtendonk ca. 1662  
De Wouw huis aan de Doonheide 1709

Ynden goed ter - 1421

Aan de schrijfwijze dient men niet meer dan normale waarde te hechten, daar deze nog wel eens varieerde, Zij die dit belangrijk vinden, dienen een vergelijkend onderzoek in te stellen in de archieven.

Arnhem, M.A. van der Wijst.

---

#### DE LAATSTE GING HEEN.

Rector Brouwer, als laatste rector van de Latijnse School vertrekt naar Rome. Ik heb er behoefte aan in Gemerts Heem een enkel woord hieraan te wijden, niet alleen om het feit dat de vertrekkende rector een geregelde gast was op onze heembijeenkomsten, en trouwe deelnemer aan de verschillende excursies, maar veel meer om het historische feit dat dit vertrek de sluiting inhoudt van de bijna 400-jarige Gemertse "studenten" school. 'n Simpele zaak, zou men zo zeggen, nu in deze voor de wereldkerk zo stormachtige tijd in Nederland alle seminaria op één na zijn verdwenen, ook in deze maalstroom te moeten verbloeien.

't Zal wel zo zijn.

Maar de roemruchte historie van Gemerts Latijnse School kennende ervaart men 't als echt Gemertenaar toch minder simpel.

Gesloten! wegens gebrek aan leerlingen, zeer triest als men weet dat nog in 1962 de school de hoogste top bereikte in aantal leerlingen en de missiegeest tot zijn hoogste bloei kwam van al de eeuwen van haar bestaan.

De afgang kwam al te snel! en hierbij moet ik onwillekeurig denken aan Bilderdijk's lied, dat Pater van den Elsen in zijn boek over de geschiedenis van de Latijnse School, geschreven in de vorige eeuw bij het 300-jarig bestaan, op

deze school toepaste.

Mijn oog verblindt van al de majesteit,  
Die uit uw schoot, die uit uw lauwergraad,  
Die aan uw hand en leiband opgeleid,  
Een nieuwen dag moest scheppen over de aarde!  
Wat Heldendrom, die bij uw zonen haalt,  
O Meesteres, wat aardsche Godentempel,  
Wiens heilig dak niet met uw gaven praalt,  
Wiens priestrenrei niet neerknielt voor uw drempel?

Nu gesloten! Goddank echter niet verdwenen: de school is  
ingekapseld in een veilig cocon, om slapend, niet dood,  
misschien nog woeliger tijden te doorstaan, om straks mis-  
schien schoner dan ooit deze tijdsboeien slakend aan de dag  
te treden. Hoe ver deze toekomst is, weet niemand.  
De rechter, die deze boeien moet slaken, heet historie.  
Ach ja ! ?

Chr. van Schijndel.



Vroegere Latijnse School in de Ruyschenbergstraat,  
afgebroken in 1891.

Pent. Maria van kreij.