



## LEGENDE VAN DE HAZELDONK

door Jan Timmers

**H**eel lang geleden was de oude hoeve Hazeldonk nog een klein kasteeltje gelegen binnen een dubbele gracht. En op dat kasteeltje woonde een jonker die een dochter had. Op zekere dag was het meisje echter spoorloos verdwenen. De kasteelheer zocht stad en land af om zijn dochter terug te vinden. Maar waar hij ook zocht nergens was een spoor van haar te vinden. Teneinde raad stapte de kasteelheer naar de priesters van de Latijnse school met de vraag of zij door hun gebeden de terugkomst van de jonkvrouw niet konden bewerkstelligen. Als dit zou lukken, zo beloofde de kasteelheer, dan zou de Latijnse School bij zijn dood de gehele Hazeldonk erven. En jawel..... na enige tijd was de dochter weer terug op het kasteeltje en wat de kasteelheer beloofd had gebeurde ook. Zo werd de Latijnse School eigenaar van de Hazeldonk. Maar...er was één voorwaarde aan de erfenis verbonden. De Latijnse School zou de Hazeldonk nooit en te nimmer mogen verkopen. En dat hebben ze toch gedaan want in 1920 werd de Hazeldonk verkocht aan de familie de Wit.....

Ongeveer in deze bewoordingen vertelde Wim v.d. Kruys het bovenstaande verhaal. Wim werd op de hoeve Hazeldonk geboren. Zijn vader was de laatste pachter van de hoeve voordat deze werd verkocht. Hij vertelde ook nog over een oud boek wat de familie v.d. Kruys bezat toen ze nog op de Hazeldonk woonde. Misschien, zo vertelde hij, stond daar wel iets over de genoemde kasteelheer in, maar het boek is naar zijn zeggen spoorloos verdwenen.

Het verhaal zoals het hierboven staat heeft iets van een oude legende. En meestal bevatten oude legenden wel een kern van waarheid. Of dat ook met deze "legende" het geval is valt te betwijfelen. Het is moeilijk te achterhalen of de Hazeldonk vroeger een kasteeltje was. Meer dan een omgrachte hoeve, een luxe herenhoeve, zal het waarschijnlijk niet geweest zijn. Verder is uit de archieven bekend dat Hendrik van Ruyschenbergh, de stichter van de Latijnse School, de hoeve in 1587 kocht van Jenneke van Einatten, weduwe van Jan van den Boogaart voor de som van Fl. 3201,25



de oude hoeve  
Hazeldonk

De hoeve behoorde sedert de stichtingsdatum tot de vaste bezittingen van de Latijnse School (1). Van een schenking of erfenis is in de archieven dan ook geen sprake.

Aanvullingen op of verklaringen van bovenstaande "legende" zijn uiteraard van harte welkom!

(1) Ad Otten, De hoeve Hazeldonk - eigenaars van 1326 tot heden, G&Merts Heem Jrg.21,1979.

