

Van de Voorzitter.

Het 26e Werkkamp van Brabants Heem werd dit jaar gehouden in Den Bosch. Bij gelegenheid hiervan ^{werd} herdacht het bijzondere feit dat ons medebestuurslid, de heer M. de Wit, zijn 25e heemkamp beleefde.

Bij de sluiting van het Kamp werd hij deswege gehuldigd, werden woorden van gelukwens gesproken en bloemen aangeboden.

Hierbij voegen ook wij graag onze felicitaties en gedenken wij met dankbaarheid wat Marinus de Wit voor de Gemertse Heemkundekring heeft betekend.

Gemerts Heemkundekring werd opgericht op 28 april 1941. Reeds in september van hetzelfde jaar door de bezetter verboden spreken de notulen van een sluimering en van een ontwakken in 1947. Het bestuur bestond toen uit slechts 2 leden.

In het verslag van de (let wel) derde algemene vergadering op 24 oktober 1956 lezen wij:

"Dank zij de bemoeiingen van het hoofdbestuur, hierbij gesecondeerd door de heer Van Gameren uit Aarle-Rixtel en M. de Wit uit Gemert was de voorzitter in staat samen met de heer J.v.d. Broek de Gemertse kring weer wakker te schudden."

Op dezelfde algemene vergadering (24 oktober 1956) werd Marinus de Wit in het bestuur gekozen en is dat nu nog. Het hoeft geen betoog dat Gemerts Heemkundekring veel aan hem te danken heeft, waarom wij dan bij zijn 25e kamp gaarne dit artikel aan hem wijden, om hem onze dank te betonen en de hoop te koesteren hem nog vele jaren in ons bestuur te mogen houden. Marinus, van harte proficiat namens ons hele bestuur.

Chr. van Schijndel, voorzitter.

WEERSVOORSPELLING VAN VROEGER TIJD.

Maand september.

Komen de visschen naar boven
't is om mooi weer te beloven,
Gaan nu de muizen reeds diep in de grond
Dan doen zij een harde winter ons kond.

Tekening omslag en wapens blz. 13: Jacques v.d. Broek.