

V A N D E V O O R Z I T T E R .

Het 24<sup>e</sup> Heemkundig Werkkamp van "Brabants Heem", gehouden te Nuenen en georganiseerd door de kringen "Kempenland" te Eindhoven en "Dendreyenhornick" te Nuenen is voorbij. Een uitgebreid verslag hiervan vindt u verderop in dit nummer. Een vijftal leden van onze kring namen er aan deel en het stemt tot voldoening dat 't getal Gemertse deelnemers groeiende is, 't is echter nog veel te klein. Onbekendheid met de werkwijze van zo'n Heemkamp zal hiervan wel de oorzaak zijn. Ik heb 't genoeg gehad nu twee werkkampen mee te kunnen maken en ik ben vol lof en tevredenheid over de belvenissen daarvan.

Naast de leerzame, vooral van de geschiedkundige en geografische kant, heeft zo'n kamp een grote recreatieve betekenis in de vorm van fiets- en wandeltochten, en worden de avonden gezellig doorgebracht. Ergens hoorde ik 't woord "Zomercarnaval".

Het 25<sup>e</sup> (zilveren) Heemkundig Werkkamp zal in 1973 voor 't eerst in Gemert gehouden worden, waarvan de opzet en regeling door onze kring dient te worden verzorgd. Hiervoor zal medewerking worden gevraagd aan verschillende onzer leden, waarvan er reeds velen medewerking hebben toegezegd. Een Heemkundig Werkkamp in Gemert zal bijdragen tot een betere bekendheid en zal zeker er toe leiden dat veel meer heemleden in de toekomst zullen deelnemen aan deze interessante gebeurtenis.

-----  
Chr. van Schijndel.  
-----

DE GLOEIGE IN DE MORTEL EN DE PEEL.

In "Schoon Roomsche Brabant" door P. Cornelissen vinden we het volgende: "Ik heb persoonlijk eens een boer uit De Mortel het volgend verhaal horen vertellen: "Ik reej op 'ne merrege mi m'n kaars de Pil in...opijns, ik liejp veur bij 't paerd, het bist wier ongerust. 't al omtrent half vier gewist zin. Ik keek um en zo woar als ik leef, de gloeige zaat achter op m'n kaars".

De Noordbrabantse Almanak van 1892 vertelt: "Tusschen Gemert en Boxmeer in het Peelvlak valt iederen nacht, precies om twaalf uur "de gloeige bol" neer op de plek, waarvoor jaren een moord is gepleegd. Ook ziet men over de veenplassen der Peel zeven lichtjes zweven die onheilspellend in het rond dansen". Weest dus voorzichtig.

-----  
M.H.J. Pennings.