

Straf voor belediging van het gezag in 1792.

Het handhaven van het gezag is niet alleen in onze tijd een moeilijke zaak, maar was dit ook al 176 jaar geleden. In dat jaat 1792 namelijk werd door de Landcommandeur van Aldenbiezen, Franciscus van Reischach een ordonnantie uitgevaardigd tegen de Gemertenaar Hendrik Verhofstadt. Over het oneerbiedig gedrag van deze persoon ten opzichte van de overheid was door de Drossard en drie Schepenen aan de Landcommandeur een rapport uitgebracht, waarin gezegd wordt dat "Hendrick Verhofstadt op den 6 maart 1792 ten bijwezen van Wet-houden en verscheidene andere ingesetene in de ordinaire Gerechts-Kamer op eene aanstootelijke, verregaande en tegens de onderdaenigheid en eerbied, die alle onderzaet aan zijnen Souverain en deszelfs ordonnantien verschuldigd is, draedrecht strijdende wijze zig uitgedrukt en tegelijker tijd onzen Drossard niet tegenstaende deezers aanmaningen en bedreigingen uitgetart en geïnsulteerd heeft".

Zulk een oneerbiedig gedrag tegen de personen, die het gezag van de landcommandeur vertegenwoordigen, mocht niet ongestraft blijven en zodoende werd Hendrik Verhofstadt veroordeeld tot een boete van 30 Caroli-Guldens (360 gld), direct te betalen. Daarnaast ging hij de gevangenis in "voorzoodanigen tijd als onze Drossard tot bestraffing van genoemde excessen en ter voorkoming van verdere soortgelijke volgens omstandigheden en vereisch van zaake zal oordeelen te behooren.

Door de Landcommandeur werd tevens bepaald, dat op dezelfde wijze moesten gestraft worden "alle en elke, die op een oneerbiedige en onbetamelijke wijze tegens onze Souveraine Authoriteit en bevelen zig zouden durven uitlaten."

Bovengenoemd schrijven van de Landcommandeur werd op 16 maart 1792 aan Hendrik Verhofstadt voorgelezen en tevens werd het vonnis uitgevoerd.

M.H.J. Pennings.