

ENKELE HEEMKUNDIGE GEDACHTEN

opgetekend uit de mond van Prof. Dr. W.R. Heere uit Tilburg tijdens een congres in 1951.

Wat is heemkunde? Het is een kunde zeer zeker, maar evenzeer een gevoelen; Het apelleert aan de gehele mens. Het is het kennen en beleven van de eigen omgeving, van volk en landschap.

Iemand heeft eens gezegd: "Geschiedenis is de grote leerbrief, die vroegere geslachten neerschreven en aan de anderen nalieten.

Het gaat niet om een nieuw lesuur; het gaat om de man voor de klas, die nimmer verzuimt te wijzen op cultuur en natuur, op het eigene van land en volk.

Het valt ons zeer moeilijk te geloven in het levensgeluk van onze voorouders: zij hadden toch geen electriciteit, geen trein, geen bioscoop, zelfs geen radio of auto.

Arm is de mens, voor wie waarde gelijk is aan prijs.

Wie weet, wat een eigen heem betekent, hij gunt een ander een eigen heem. Waarachtige heemliefde laat geen chauvinisme toe. Wie hoog staat, heeft een wijde horizon.

Jeroen Bosch-tentoonstelling

Van 17 september tot en met 15 november wordt in den Bosch de Jeroen Bosch-tentoonstelling gehouden, waarover al zoveel geschreven is, dat wel iedereen op de hoogte zal zijn. Toch willen wij nog eens de lezer wijzen op het grote belang van deze expositie. Kunstwerken uit Parijs, Madrid, Londen, Venetie, Wenen, Berlijn, Keulen, Boston, Philadelphia, Brussel, Brugge, Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam zijn daar te zien en dat alles, omdat het werken zijn van een Bossenaar, die tot op de dag van vandaag de mensen weet te boeien.