

DRINGEND VERZOEK AAN DE LEDEN VAN ONZE HEEMKUNDEKRING

Zoals aan de meeste leden wel bekend zal zijn heeft onze kring verleden jaar een groot verlies geleden bij het afbranden van "De Voortsche Hoeve", de vroegere boerderij van Kanters. O.A. zijn alle nummers van Brabants Heem en van ons eigen blad Gemerts Heem verloren gegaan. De leden die nog in het bezit zijn van vroegere jaargangen van deze twee tijdschriften, kunnen ons een groot plezier doen door ze af te staan aan onze kring.

Voor deze keer vragen we:

- 1) Van "Gemerts Heem" alle nummers van 1 t/m 19.
- 2) Van "Brabants Heem" jaarg.II(1950), nrs. 2-3-4 en 5, jaarg.IV(1952), nr.5, jaarg.VI(1954), nr. 1 en van jaarg.VII (1955), nrs. 1-2-3-4 en 5.

Als de jaargangen volledig zijn, kunnen we ze laten inbinden. Een volgende keer volgen andere verzoeken.

Secretaris.

MEDEDELING

Het keske hoek Deel-Pandelaar is weer opgeknapt door de zorg van de buurtbewoners. Ook het eikenhouten kruisbeeld en het beeld van St. Jan kregen een goede beurt. Verder is het de bedoeling om voor de beelden een ijzeren hekwerk aan te brengen om baldadigheden, als in het verleden, te voorkomen.

WAT ZAL 1967 ONS GEVEN ?

Deze vraag hebt U de afgelopen paar weken hoogstwaarschijnlijk vaak gehoord. We vragen ons af wat de toekomst voor ons verborgen houdt. Misschien brengt 1967 voor onze heemkundekring en haar leden een oudheidkamer, misschien komt het ledenaantal dicht bij de honderd, misschien kunnen we een extra excursie organiseren, misschien.....enfin, vult U zelf maar in. We hopen en wensen echter, dat al Uw mooie wensen in vervulling mogen gaan en dat U zoveel mogelijk bespaard zult blijven van onaangename gebeurtenissen en feiten. Wij willen deze veelheid van woorden uitdrukken in die ene, korte, maar krachtige en allesomvattende wens: ZALIG NIEUWJAAR!

Uw heembestuur.