

TERUGKEER VAN DE BEELDENGROEP "DE VLUCHT NAAR EGYPTEN"  
naar De Heuvel

Zaterdagmiddag 3 uur, 9 oktober 1965 is de beeldengroep "De Vlucht naar Egypte" naar de Heuvel teruggekeerd. Nu al weer verschillende jaren geleden is deze beeldengroep van een te slopen huis weggehaald en ter restauratie naar de Heer J. van Gemert gestuurd. Deze heeft het beeldhouwwerk een grondige schoonmaakbeurt laten doen ondergaan. Penningmeester Leo Bekkers van de Heemkunde kring heeft daarna een nieuw "keske" ontworpen. Hij was het ook, die het eikehout versierde uit een eeuwenoude molen uit Boekel. De Heer M. Hoevenaars, lid van onze kring, heeft daarna het oersterke kastje vervaardigd en van een koperen dakafdekking voorzien. Op bovengenoemde dag werd het keske onthuld. Het hangt nu aan de boerderij van de Heer W. Egelmeers, schuin tegenover de plaats waar het vroeger hing. Onder belangstelling van talrijke genodigden, buurtbewoners en voorbijgangers werd het keske onthuld door Burgemeester De Bekker van Gemert, waarna de inzegening volgde door Deken J. v. d. Heuvel. De voorzitter van "De Kommanderij Gemert", de Heer M. v. d. Velden, droeg het beeldengroepje daarna over aan Buurtschap "De Heuvel", die voor verder onderhoud en eventueel versiering zorg zal dragen. De Heer Van de Velden wees op de duistere oorsprong van het werk, de juiste datum van ontstaan is niet bekend. De Heer M. v. d. Wijst deelde ons na afloop mee, dat hij zal trachten, een deskundige van het Centraal Museum uit Utrecht naar hier te krijgen voor een expertise. De voorzitter verhaalde nog de legende van de Roskamer, wonende op de boerderij v. d. Wijer, het eerste huis in de Broekstraat, waar de beeldengroep tegen het bakhuis hing. Dit bakhuis brandde af, maar de beeldengroep bleef gespaard. Van Wijlen de Heer Ouwerling uit Deurne had de voorzitter gehoord dat de "keskes" uit Gemert nooit verdwenen zijn omdat de Reformatie hier slechts zo kort haar invloed kon doen gelden. Hij wees ook nog op de symboliek die hier zo mooi tot uiting komt. De H. Familie trekt Gemert binnen en daarom zou een onderschrift als: "H. Familie, bidt voor ons en onze behouden thuiskomst" hier zeer wel op zijn plaats zijn.