

BERICHTEN VAN DE HEEMKUNDEKRING "DE KOMMANDERIJ
GEMERT"

Het bestuur van de kring wenst alle leden en lezers van dit blad een zalig en voorspoedig nieuwjaar. Moge 1964 voor de beoefening van de heemkunde een vruchtbaar jaar zijn.

Tot ons genoegen valt er nu al een evenement op heemkundig gebied te vermelden. Wij kregen nl enige tijd geleden van het Provinciaal Genootschap in Den Bosch de mededeling dat wij einde 1964 een tentoonstelling in bruikleen kunnen krijgen. Door de grote belangstelling was het helaas niet mogelijk deze expositie reeds in 1963 naar Gemert te halen.

Het onderwerp van deze tentoonstelling is: "DE PREHISTORIE VAN ZUID-NEDERLAND".

Verder komt er o.a. nog een lezing.

Dan zal er dit jaar ook weer een jaarvergadering gehouden moeten worden. Gezien de vele werkzaamheden die deze meebrengt, lijkt het ons het beste deze vergadering te houden in februari, tegelijk met de lezing van de heer Van Breugel.

Het Bestuur

+

V.V.V.-RECLAME VOOR GEMERT

Onlangs kregen wij een reclamefolder in handen over de touristische attracties van Gemert.

De titel van dit geschrift is: "Commanderije van Gemert". In deze folder komen enkele mededelingen voor over de geschiedenis van Gemert, waarbij wij toch wel een vraagteken zouden willen plaatsen.

De schrijver, die vergeet zijn naam te vermelden, beweert nl. dat Gemert door de Duitse Orde gesticht is. Alsof Gemert niet reeds bestond voordat de Orde in Gemert bezittingen kreeg. Hij vermeldt ook, dat de helft destijds van Gemert

aan de Duitse Orde toebehoorde, maar vergeet he-
laas te vermelden, dat de andere helft later ook
in handen van de Orde is gekomen. Dat de verdere
geschiedenis van Gemert maar summier behandeld
wordt is de schrijver natuurlijk niet euvel te dui-
den gezien het doel van de folder.

Er staat echter nog een bewering in over het
Gemerts dialect die wij graag voor rekening van
de schrijver laten. Er staat nl. letterlijk: "Het
Gemerts dialect is nogal afwijkend van de randge-
meenten. De langdurige regering van de Duitse Or-
de -ten tijde van Napoelon opgeheven- heeft zijn
sporen in het Gemertse dialect op vele plaatsen
achtergelaten."

Als de auteur dit zou kunnen bewijzen, zouden wij
hem zeer dankbaar zijn. Vooralsnog komt ons dit
voor als een schone theorie, een onwaarschijnlijke
theorie zelfs: zou die ene kommandeur (en misschien
een paar ridders) hoog verheven boven de nederige
dorpelingen, zulk een geweldige invloed hebben
gehad op de dagelijkse omgangstaal van de mensen?
Bovendien betwijfelen wij of alle kommandeurs Duits
hebben gesproken. Zolang niet vaststaat welke
woorden alleen in Gemert voorkomen en niet in de
"randgemeenten" valt er niets met zekerheid te
zeggen over die invloed. Of het Gemertse dialect
nogal afwijkt van andere dialecten in de omgeving
valt ook nog te bezien. Bovendien, is dat iets
bijzonders? Wijkt het Helmondse dialect ook niet
erg af van de dialecten in de omgeving?

+

W.J.Vos

VERSLAG VAN DE TRIP NAAR KEULEN OP ZONDAG 13 OKTOBER 1963

Door allerlei ongelukkige omstandigheden en druk-
ke werkzaamheden van de bestuursleden was het on-
mogelijk de jaarlijkse excursie eerder te maken.
Het bestuur was dan ook aangenaam verrast toen
bleek dat de leden zich niet lieten afschrikken
door de reeds ver gevorderde herfst. De bus kwam
mooi vol. Deze grote belangstelling kon echter