

MEDEDELINGEN VAN DE HEEMKUNDEKRING.

De aangekondigde excursie naar Leuven op 15 oktober l.l. kon niet doorgaan wegens te geringe deelname. Ze is uitgesteld tot a.s. lente.

Het bestuur is nu bezig met de voorbereiding van het winterprogramma. Onderhandelingen werden aangeknoopt met de volgende sprekers; de heer Antoon Coolen uit Waalre - de bekende schrijver - , drs. W.Knippenberg, de heer Sprenger de Roover uit Den Bosch (plaatsnaamkunde). Over het resultaat van deze besprekingen zullen de leden ter zijner tijd meer horen.

W.J.Vos, sekretaris.

WINDMOLEN "DE VOLKSVRIEND" TE GEMERT.

Gelegen en nog in vol bedrijf als graanmolen aan de Oudestraat. De familie van Roij, waarvan reeds het derde geslacht als molenaar werkzaam is, kocht deze prachtige stenen beltmolen van Willem v.d. Boomen in 1907. Hij deed dienst als graan- en schorsmolen. Dit laatste staat in verband met het malen van de gedroogde bast van eikebomen tot run.

De run werd gebruikt als looistof voor huiden. (familie Frunt leerlooiers). Run was zeer brandbaar, het kleinste vonkje was voldoende, geen wonder, dat de voorganger van de huidige stenen molen in vlammen opging (1887). Het moet een felle brand geweest zijn, daar de molen bovendien geheel van hout was opgetrokken (z.g. "achtkanter").

Willem van den Boomen moet wel een vooruitstrevend man geweest zijn, want hij bouwde naast zijn windmolen (met het oog op windstille tijden) een stoommalerij, een malerij dus aangedreven door een stoommachine. Van heinde en verre (bijv. van Oploo en St.Anthonis) kwamen de boeren hier hun graan brengen. 15 à 20 karren stonden dan in de rij op hun beurt te wachten, als rondom Kerstmis de wind voor enkele weken verstek liet gaan.

In de zijgevel van het molenaarshuis van de familie van Roij prijkt nog een gevelsteen: De Ruijter 1670 . Deze steen verraadt de afkomst van de in 1887 herbouwde molen: het gehele binnenwerk is nl. van een gesloopte Zaanse molen afkomstig.

In de molen vindt men ergens het volgende rgegrift:
W de Bye 1903 J VD E. M.v.d.Velden.

KARNAVAL EN HEEMKUNDE.

Rond de elfde van de elfde hoort men in Gemert en vele andere plaatsen opeens het woord Karnaval klinken en daarmee begint een tijd van besprekingen en voorbereidingen tot het vieren van de vastenavondsdagen. In de Gemertse Courant van 19 oktober l.l. is een bericht opgenomen, waarin gesproken wordt over activiteiten in verband met de Karnavalsviering in 1962. Er heeft zich een bestuur gevormd met burgemeester De Bekker als ere-voorzitter. Verder zijn er 26 personen met de vetleren Karnavals-medalje omhangen. Dit alles om te komen tot een bundeling van krachten, waardoor een grootscheepse Karnavalsviering kan verwezenlijkt worden.

Zo is het niet alleen in Gemert, maar ook in bijna alle omliggende plaatsen. Enige jaren geleden was er van dit alles nog geen sprake, maar, zoals het zich nu laat aanzien, zal Prins Karnaval binnen enkele jaren grote veroveringen gaan maken.

Het is vanzelfsprekend, dat deze ontwikkeling ook meer dan eens ter sprake is gekomen in Heemkunderingen. Immers deze rekenen het zich tot taak de plaatselijke volksgebruiken te beschermen en zo nodig te activeren. De gebuiken van de Gilden, het dauwtrappen van de Harmonie op de eerste zondag van mei, dat brengt geen moeilijkheden mee. Dit zijn oude gebuiken die bewaard moeten blijven. Maar nu Karnaval! Is Karnaval een volksgebruik? Is het de aandacht van de Heemkundigen waard?