

Van een testimonium fidelissimum en 243 missen bij het overlijden van Commandeur Van Loë

door Noud Rooderkerken

In het archief van de Kommanderije van de Duitse Orde bevindt zich een uitgebreid dossier (1) m.b.t. het overlijden van Commandeur Bertram van Loë tot Wissen in 1712.

Pastoor Petrus Gautius, aangewezen als uitvoerder van een aantal beschikkingen, maakte van een en ander aantekening. Hierna volgt de tekst van zijn verantwoording voor het laten opdragen van 243 "zielemissen":

Alsoo zijn Hoogh Graeffelijcke Excellentie aen mij ondergeschreven Pastor van Gemert heeft gelieven te ordonneren, om naer een eventueel afsterven van den Hoogh welgebooren Heer Commandeur van Gemert, bij provisie te doen lesen eene quantiteit van missen, tot laeffenisse van Zijne Ziele, soo ist dat ingevolge van dien aen de priesteren van dese gemeente aenbestelt hebbe 98 missen, aen den Heer pastor van Vught 15 aen den Heer pastor van Haren 15 en aen den Heer Pastor van Geldrop 15. Aen de Paters minderbroeders van Megen 50 aen de Paters Capucinen tot Vellip oock 50 ende daerenboven eene seswecelijcke misse in de kercke alhier tot voordere dispositie van Zijne Hoogh Graeffelijcke Excellentie, overmits oock den aflijvingen Heer Commandeur zijnde door een onverwachte doot verrast, zijne intentie ende begeerte daer over niet gedeclareert heeft. Actum Gemert den 26 martij 1712 ita testor: Petrus Gautius D.O.P., pastor in Gemert.

Curieus in het dossier is voorts de aantekening betreffende een legaat aan een bekeerlinge "overvallen met den kancker in de keel" en die niet door de Tafel van de Heilige Geest geholpen wordt omdat zij een buitenlandse (van Gelderland) is:

Volgens testimonium fidelissimum Heeft
 mijn Heer Commandeur Saliger bevolen te geven
 een aelmoesse tot onderhout van een arme vrouwe
 geboortigh uijt Gelderlant voor weijnige jaeren bekeert van ketterse
 tot ons geloof en nu overvallen met den kancker in de
 keel soo swaer dat de amandelen self moeten uijtgenomen
 worden waer om de wangen moeten opgesneden worden
 en ten deelen gesneden zyn en die daer boven (soo ick
 verstaen heb) noch soude swanger zyn. men heeft versocht
 de assistentie a mensa Spiritus Sancti, maer de arme meesters
 weijgeren seggende dat dese tafel gefondeert is voor de inwoonders van
 Gemert. De inwoonders van Gemert hebben haere caritaet
 in dit werck oock al getoont. maer het swaer accident
 verheijst groote onkosten in alles sic attestor Gemert den 28
 martij 1712 Petrus Gautius D.O.P.

Volgens testimonium fidelissimum Heeft mijn Heer Commandeur
 saliger bevolen te geven een aelmoesse tot onderhout van een
 arme vrouwe geboortigh uijt Gelderlant voor weijnige jaeren
 bekeert van ketterse tot ons geloof en nu overvallen met den
 kancker in de keel soo swaer dat de amandelen self moeten
 uijtgenomen worden waer om de wangen moeten opgesneden wor-
 den en ten deelen gesneden zijn en die daer boven (soo ick
 verstaen heb) noch soude swanger zijn. Men heeft versocht de
 assistentie a Mensa Spiritus Sancti (2), maer de arme mees-
 ters weijgeren seggende dat dese tafel gefondeert is voor de
 inwoonders van Gemert. De inwoonders van Gemert hebben haere
 caritaet in dit werck oock al getoont maer het swaer accident
 verheijst groote onkosten in alles sic attestor Gemert den
 28 martij 1712

Petrus Gautius D.O.P.

NOTEN:

- (1) RA-'sHB Kommanderij Archief van de Duitse Orde inventarisnr. 342.
- (2) Bedoeld is hier verpleging in het zgn. Gasthuis van de Tafel van de H. Geest te Gemert.