

VAN DE VOORZITTER.

"Srooponder".

Na onze uitgave van Martien van der Wijst's Gemertse Woordenlijst bereikten mij diverse reacties. 't Is niet doenlijk deze allemaal hier neer te schrijven. Maar bovenstaande echt Gemertse uitdrukking "srooponder" (geheel onder water) bereikte mij telefonisch als eerste reactie.

Aks is geen Gemerts woord, wist me iemand te zeggen, die met de grote Van Dale als hulpmiddel de lijst bestudeerde.

Uit een en ander is tot ons genoeg gebleken, dat gevolg wordt gegeven aan de bedoeling van de samensteller om niet alleen de lijst zo mogelijk te verbeteren, maar ook aan te vullen en daar is men, af te leiden van de reacties, zeer wel mee bezig.

Wij bij Gemerts Heemkundekring zijn dankbaar voor iedere medewerking in deze en verzorgen graag plaatsing of notering van Gemertse woorden en uitdrukkingen, zoals Van der Wijst er zovele heeft verzameld.

't Hoeft geen betoog dat gewaagde uitdrukkingen, die niet alleen in Gemert, maar ook in Roodeschool, Katendrecht en Maastricht gezegd worden en dikwijls biologisch nog onjuist zijn, voor plaatsing niet in aanmerking komen.

Chr. van Schijndel.

WIE KENT DE JUISTE TEKST ?

Van Rector Sicking uit Tilburg, oud-kapelaan van Gemert, kregen we het verzoek om eens te informeren naar de juiste tekst van een oud liedje, dat hij tijdens zijn kapelaanstijd in Gemert (1917-1921) hier gehoord had.

Het liedje heeft betrekking op het feit, dat het wonderbare beeld van O.L.Vrouw **van Handel** jaarlijks op de eerste Pinksterdag in processie naar de kerk van Gemert werd gebracht en op de tweede Pinksterdag weer naar Handel terugging.

Voorzover Rector Sicking zich herinnert, luidt een gedeelte van de tekst als volgt:

Op enen Sinxen- (of Pinkster-) dag

Dat men dat wonder zag,

Men zoude dat beeld gaan halen,

Maar 't regende al te zeer.

Men zoude dat laten staan,

's-Anderendaags zou het wel overgaan.

Kent iemand de juiste tekst? Dan gaarne bericht aan de redactie.